

Carel Marie Versteegh is geboren op 25 maart 1917 in Scheveningen. Hij was de zoon van Gerardus Johannes Versteegh en Marie Léonie Thérèse Hubertine Christine Alice Lentz. Via Zaandam en Bloemendaal verhuisde het gezin naar Zeist. Hij had een broertje die later ook welp zou worden.

Huis ter Heide. Besta Akeela. Zaterdag voor een week zijn we geïnstalleerd. Nu vroeg onze Akeela mij U hier alles van te vertellen. We zijn met 13 jongens en moesten deze keer om zeven uur aan ons clubhuis zijn, want de Akeela had onze ouders ook uitgenoodigd. Andere Zaterdag zijn we er van half drie tot vijf uur. Ik ging dus met mijn ouders en mijn broertje (een toekomstige welp) naar het clubhuis en o, het was zoo'n leuk gezicht in dat donkere bosch al die lichtjes te zien van de Welpen die de weg bijlichtten. Nadat we in het clubhuis de Akeela begroet hadden, gingen mijn ouders en mijn broertje in ons lokaal en ik ging de andere Welpen nog wat helpen. Toen allen binnen waren, riepen de nestgidsen, want we hebben twee nesten, ons bij elkaar en werden we opgesteld. De Akeela ging toen in ons lokaal en riep: „Jalahie,” waarop wij „Hie-hie” antwoordden en binnenkwamen. Wat was ons lokaal leuk geworden! Alles was met groen en oranje lampions versierd. In 't midden op den grond, stond een groote bak, waaromheen mos lag. Daar weer omheen lagen boomstammen en een groote boomwortel.

Carel Versteegh (Zeist). Wat heb ik gelachen om die uitgedroogde Welpen, die met een glas limonade weer wat op de been moesten worden gebracht. Ik had dat prachtig versierde Wolvenhol wel eens willen zien, en al die verraste Jonge Wolven. Ik was graag ook eens komen luisteren naar Akeela's verhaal. Geen wonder, dat jij en je broertje bijna niet naar bed konden komen. En was is het nu toch aardig, dat alle jonge Wolven

In november 1928 werd hij met 12 andere welpen geïnstalleerd in Huis ter Heide. Hij schreef een paar keer in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvindersbeweging in Nederland.

Op 22 oktober 1940 zat hij gevangen in het Huis van Bewaring aan de Gansstraat in Utrecht. Na een maand werd hij vrijgelaten. Hij werd ter beschikking gesteld aan de Duitse Krijgsraad. Een Duitse Krijgsraad kon Nederlandse burgers veroordelen voor vergripen tegen de Duitse Wehrmacht.

Carl is overleden op 1 november 1998 in Luz, Portugal.

Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 11, 1928 » 1928-11 - Pag. 48 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 12, 1928 » 1928-12 - Pag. 26 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 15, 1929, no. 6, 1929 » 1929-06 - Pag. 25 | Delpher](#)

[Carel Marie Versteegh \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Carel Marie Versteegh \(Scheveningen, 25 maart 1917 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Registratie Gerardus Johannes Versteegh & Marie Léonie Thérèse Hubertine Christine Alice Lentz & Carel Marie Versteegh in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)
[Carel Marie Versteegh \(1917-1998\) » Stamboom Kreukniet, Kreuk, van Bommel, Haak, Lentz » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.