



Clara (Claartje) Hermina Maria Goulmy is geboren op 13 maart 1925 in Vught. Ze was een dochter van Theodore en Dorothea Hoppe. Het gezin had drie dochters, Mia (1923), Claartje en Greetje.

In 1925 werd aan de Berg en Dalseweg het Gymnasium en Lyceum Mater Dei opgericht. De Ierse Mère Laurence, die gestudeerd had in België en in Venray in de Orde van de Ursulinen ingetreden was, werd hier Rectrix. Ze begon op de school in 1936 met de Gidsen of de Katholieke Meisjes Verkennerij. De leeftijd was 8 tot 25 jaar, onderverdeeld in Kabouters, Gidsen en Senioren Gidsen. Ze volgen het systeem van de Katholieke Meisjes Verkennerij in Frankrijk en België (Les Guides). Deze methode was nog niet ingevoerd in de parochies want in Nederland had de katholieke kerk nog niet toegestaan dat meisjes ook actief werden binnen Scouting. Claartje ging naar school op het Mater Dei, samen met onder andere Trees Schretlen. Ze werd daar gids bij de 'Girl Guiding' groep. Ook haar twee zusjes gingen naar deze school. Op de foto de Girl Guiding groep.



Het gezin werd in de oorlog zwaar getroffen. Haar zus Mia kwam op 22 februari 1944 om het leven door oorlogsgeweld toen zij zich in een tram bevond op het station van Nijmegen. Claartje werd op 28 oktober 1944 op straat vlak voor haar huis, samen met haar buurmeisje Petronella Thiecke, dodelijk getroffen door een granaat. Ze werd begraven op het RK kerkhof in Heilige Landstichting.

In haar dagboek beschrijft medepadvindster Truus over het nieuws van haar dood. Tijdens een feest bij in de Ubbergse jeugdherberg op zaterdag 28 oktober horen ze geruchten dat Claartje was omgekomen. Ze stond even buiten te praten met Nelly Thiecke, toen ze geraakt werden door een granaat. Er kwamen 15 mensen om op het Javaplein en doden op de Groenestraat. Die middag was ze nog druk met naaien van hemden voor de UVV. Ze was naar hun schuilkelder geweest. Op dinsdag 21 november 1944 schrijft Truus: *De gidsen bestaan 8 jaar! Ter ere daarvan voor Charlotte en Bets (per ongeluk op haar geschoten, toestand heel erg) H. Mis om 8 u. in de Weren. En nu weer 'de weg omhoog'; gewapend met uniform maar vooral met ons gidsen ideaal: 'Altijd klaar en dienen'.*



Meer informatie

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - C.H.M. Goulmy](#)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - M.M. Goulmy](#)

[Dagboek Trees Schretlen | Vrijheidsmuseum | CollectieGelderland](#)

[De Gelderlander » 30 okt 1944 - Art. 20 | Delpher](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 20/10/1939](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 25/9/1940](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.