

Lambertus (Bertus) Franciscus Maria van der Sanden is op 22 mei 1927 geboren in Eindhoven. Hij was de zoon van Lambertus Nicolaas van der Sanden en Francina Paulina van der Randen. Hij woonde aan de Tongelresestraat 441a in Eindhoven.



Op 19 september 1944 was het in Eindhoven feest. De dag ervoor was de stad bevrijd en de inwoners stonden langs de straten om hun bevrijders in te halen. Maar in de loop van de middag sloeg de stemming om. Er gingen geruchten dat de Duitsers vanuit Nuenen en Helmond weer oprukten. 's Avonds verschenen er vliegtuigen van de Duitse Luftwaffe boven de stad. Zij bombardeerden Eindhoven. Het ging hen om de doorgangsroutes van het Britse legerkorps: Aalsterweg, Stratumsedijk, Stratumseind, Rechtestraat, Wal, Emmasingel, Hertogstraat en omgeving. De Britse voertuigen konden geen kant op. Voertuigen geladen met munitie en brandstof explodeerden. Overal ontstonden grote branden. Het aantal slachtoffers onder de burgers was enorm. Op de Biesterweg vonden 41 mensen de dood, toen de schuilplaats waar ze zaten een voltreffer kreeg.

Voor zover bekend, zijn bijna 400 woningen beschadigd geraakt. Ook honderden winkels en cafés liggen in puin. De schade aan de gebouwen is niet te overzien. Met het bombardement probeert Duitsland de opmars van de geallieerden te frustreren. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven en 800 raakten gewond. Bertus is één van de slachtoffers en hij komt op 17 jarige leeftijd om.



Op 18 oktober bedanken zijn ouders in de krant onder andere de Vereeniging van Padvinders Eindhoven voor *'hun grootte behulpzaamheid en diensten die zijn bewezen'*. Mogelijk dat Bertus voor de oorlog betrokken was bij Scouting.

Hij wordt herdacht op het monument aan de Rechtestraat in Eindhoven, dat aan het Duitse bombardement op 19 september 1944 herinnert, waarbij 227 burgers werden gedood.

Meer informatie

[Eindhovens dagblad » 18 okt 1944 - Art. 28 | Delpher](#)
[Lambertus Franciscus Maria van der Sanden \(Eindhoven, 22 mei 1927 - Eindhoven, 19 september 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[19 september 1944 Duits bombardement | Stichting 18 September](#)
[Lambertus Franciscus Maria van der Sanden | Stichting 18 September](#)

[Overlijden Lambertus Franciscus Maria van der Sanden op 19 september 1944 te Eindhoven](#)
[» Open Archieven](#)
[Eindhoven, monument aan de Rechtestraat - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.