

Scouts als burgerslachtoffer

Ems van Dongen



Emilie (Ems) van Dongen is geboren op 11 februari 1919 in Telok Betong (NOI). Ze was een dochter van Jo van Dongen en Joke Vroemen. Zij had drie zussen en een broer. Het gezin woonde in Nederlands Indië. Maar na de dood van haar vader kwam haar moeder met de kinderen terug naar Nederland. Ze gingen wonen in Nijmegen.

Ems werd onderwijzeres aan een lagere school. Ze kreeg in mei 1940 haar erkenning als welpenleidster bij de katholieke st. Albertusgroep.

Op 27 mei 1942 had Ems op school haar verloving met Jan de Laat bekend gemaakt. Fietsend naar huis, met nog een bos bloemen in haar hand, is zij in Ubbergen aangereden door een Duitse legerlesauto en aan haar verwondingen overleden. Ze werd begraven op de rooms katholieke begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen.



Meer informatie

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945](#)

[- E. van Dongen](#)

Katholiek leidersblad mei 1940

[Nijmegen - RK Begraafplaats Daalseweg - Ems-van-Dongen-1919- \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.