

Willem Schmidt is geboren op 8 februari 1924 in Amsterdam. Hij was het enige kind van Everhard Wilhelm Schmidt en Susanna Jacoba Alida Johanna Christina Lamare. Zijn vader was pakhuisbaas.

Hij werd in juni 1937 in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland, welkom geheten als scout bij de Rudyard Kiplinggroep in Amsterdam.

Aan het begin van de oorlog was hij student aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op 12 maart 1943 werd de loyaliteitsverklaring gepubliceerd. Deze brengt veel ophef teweeg en veel studenten weigerden deze te ondertekenen. Op 11 april bleek dat 500 van de 3000 studenten hadden ondertekend. Het directe gevolg daarvan was dat SS-generaal Rauter besloot dat allen die de verklaring niet hadden ondertekend zich op 6 mei moesten melden voor Arbeitseinsatz, ook de meisjes. Ook Willem was hierbij.

Hij werd als dwangarbeider tewerkgesteld in Dolbergen, Duitsland. Daar overleed hij tijdens een bombardement door een bominslag in een schuilkelder.

Hij is overleden op 5 augustus 1944 in Dolbergen en werd daar samen met twee andere Nederlanders op de Neuen Friedhof begraven. In 1951 werd hij herbegraven op het Nationaal Ereveld Loenen .



Meer informatie

[arbeidsinzet studenten 1943.pdf \(vpnd.nl\)](#)

[Willem Schmidt | Oorlogsgravenstichting](#)

[Willem Schmidt \(Amsterdam, 8 februari 1924 - Dollbergen \(D, Neder-Saksen, Kr. Burgdorf\), 5 augustus 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.