



Willem Gerrit Adriaan Woonink is geboren op 25 juni 1921 in Arnhem. Hij was de zoon van Willem Gerrit Adriaan Woonink en Anna Gerdina Henriette Spiering. Het gezin was gereformeerd. Zijn vader was bloemist.

In 1934 werd in Arnhem padvindersgroep De Zypse Voortrekkers opgericht. Na twee jaar werd de groep hernoemd tot Zypse Trekkers. In november 1937 werd Willem in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvinders beweging in Nederland*, als scout bij de Zypse Trekkers welkom geheten. Ook Bum Beekman, Bert en Hans Kuik, Hans Riemer, Frits Hupje en Max Wolff waren hier verkenner. Henk van Kuipers was hopman van de groep.

Aan het begin van de oorlog was Willem boekhouder. Hij dook onder, mogelijk om aan de dwangarbeid in het kader van de Arbeitseinsatz te ontkomen. Hij werd opgepakt en vastgezet in het Huis van Bewaring in Arnhem. Van hier ging hij op 27 april 1944 naar Kamp Amersfoort waar hij kampnummer 10721 kreeg. Op 11 mei 1944 werd hij overgebracht naar zivilarbeitslager D.E.W. in Remscheid, Duitsland, een werkkamp.



Bij de nadering van de Amerikanen werd hij opgejaagd en op 13 maart 1945 verliet hij Remscheid en kwam in uitgeputte toestand in Neheim aan. Van daar is hij overgebracht naar Unna bij Dortmund. Op 16 juni werd hij opgenomen in het Stadt Krankenanstalten Westfalendamm. Hij overleed drie dagen later op 19 juni 1945 als gevolg van uitputting en ondervoeding. Mogelijk dat hij tbc had.



Willem werd begraven op de Hauptfriedhof in Dortmund. In 1951 werd hij herbegraven op het Nationaal Ereveld Loenen.

Zijn naam staat op de gedenksteen in de Eusebiuskerk in Arnhem die is opgericht ter nagedachtenis aan dertien gemeenteleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gefusilleerd of in een concentratiekamp zijn omgekomen. Ook de verzetsstrijders en scouts Henk en Wiecher de Jong en Jan Hulleman worden op deze gedenksteen herdacht.



Meer informatie

[Willem Gerrit Adriaan Woonink | Oorlogsgravenstichting](#)

[Arnhem, gedenksteen in de Eusebiuskerk - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Willem Gerrit Adriaan Woonink \(1885 - 1953\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Padvindergroepen van de NPV in het District Groot Arnhem – Geuzenarchief](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.