

Wim Zieleman



Willem (Wim) Zieleman wordt geboren op 24 april 1924 in Zeist. Hij is de zoon van Willem Zieleman en Elisabeth Ylstra. Wim is het vijfde kind en de tweede zoon. Na drie dochters wordt in 1919 de eerste zoon geboren die op tweejarige leeftijd overlijdt aan een nierziekte. Dit jongetje heet Wim of wel 'eerste Wim'. De in 1924 geboren Wim krijgt volgens de overlevering de naam 'tweede Wim'.

Hij wordt verkenner bij de Rambonnetgroep in Zeist en wordt in maart 1938 welkom geheten in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvinderebeweging in Nederland.

Wim was leerling rijwielhersteller maar werkt als kruidenier in de winkel van zijn ouders als de oorlog uitbreekt. Hij krijgt een oproep om te werk gesteld te worden in Duitsland en gaat werken in de fabrieken van Henschel in Kassel. Onder barre omstandigheden moest hij daar waarschijnlijk meewerken aan vliegtuigen voor de Luftwaffe.

Wim kreeg long TBC, kwam in het ziekenhuis van Hohenkirchen in Landkreis Hofgeismar terecht en overleed daar op 6 april 1945. Op 8 april wordt hij begraven op begraafplaats Munschenhof bij Kassel. In juli 1948 krijgen vader en moeder Zieleman het bericht dat Wim herbegraven wordt op het Nationaal Ereveld Loenen.



Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 24, 1938, no. 3, 1938 » 1938-03 - Pag. 17 | Delpher](#)

[Willem Zieleman | Oorlogsgravenstichting](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives | 63340000 - Enquiries in the context of "EVZ" compensation funds, 200-2006 | 63340000 - Enquiries in the context of "EVZ" compensation funds, 200-2006 | 10008912 - Register of deaths pertaining to detainees of Concentration Camp Neuengamme/Commando Wöbbelin who passed away before and after the liberation \(arolsen-archives.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.