



Egge Tjaart Wiersum is geboren op 26 januari 1911 in Loppersum. Hij was de zoon van de eigenaar van hotel Kraaima, Hendrik Wiersum en Martina Lammechiena Kraaima. In 1939 trouwde hij in Slochteren met Grietje Imminga. Hij was toen ook hotelhouder.

Wiersum werd in november 1938 groepsleider van de Fivelgroep in Appingedam.

Toen scouting op 2 april 1941 door de Duitsers verboden werd, werden diverse mensen opgepakt en gevangen gezet. Onder hen ook Egge Wiersum en districtscommissaris mr. Hans Siertsema.

In een brief beschrijft Wiersum de gebeurtenissen op 2 april. "Ik werd in mijn huis door de S.D. overvallen, er werd mij verteld dat ik als padvinder een 'deutschfeindliche' organisatie diende, en verhoord zou worden. Bij het Scholtenshuis, waarheen ik werd vervoerd, werd ik naar binnen gebracht. Er waren al meer collega's, o.a. districtscommissaris mr. Siertsema. Deze man heeft er een week gevangelijk doorgebracht. Ikzelf werd urenlang verhoord, wat door een typist werd vastgelegd. Die warhoofden van de S.D., zelf ook geïndoctrineerd, probeerden mij wijs te maken dat wij een Engelse organisatie waren. Onze Gelande Ubungen zouden ook tegen Duitsland gericht zijn. Dezelfde dag mocht ik naar huis terugkeren." Tijdens de oorlog werden verschillende oudleden van de groep slachtoffer.

Na de oorlog waren er twee groepen, de Eemcanters in Delfzijl en de Fivelgroep in Appingedam. Beide groepen hadden een enorm aantal leden en vrijwel geen materiaal. De Fivelgroep werd opgesplitst in een land en een zeeverkennergroep, de Pelicaangroep. De drie groepen De Eemscanters, de Fivelgroep en de Pelicaangroep hadden een gezamenlijk bestuur.

Meer informatie

[Geboorte Egge Tjaart Wiersum op 26 januari 1911 te Loppersum » Open Archieven](#)

[Egge Tjaart Wiersum \(1911-\) » Stamboom Jan Werkman » Genealogie Online](#)

[Scouting Fivelgroep Delfzijl - Geschiedenis](#)

75 jaar Fivelgroep Appingedam, M.R. van Tholen

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.