

Berend (Bé) Jager is geboren op 8 maart 1902 in Ulsda vlakbij Winschoten. Hij was de zoon van Eppo Jager en Tjadda Takens.

In september 1924 werd hij vaandrig bij de groep III, de Medusagroep in Groningen. Hij nam de taak over van vaandrig Toxopeus. Een jaar later werd hij hier hopman. Begin jaren '30 werd hij hopman bij de St Vitusgroep in Winschoten. Net als de Medusagroep, nam deze groep actief deel aan het Noorder Kamp tijdens Pinksteren. In 1933 kreeg Bé zijn erkenning als groepsleider en hopman.

In 1935 werd hij oubaas bij de groep en assistent districtscommissaris voor verkenner. Een jaar later werd hij districtscommissaris voor district Oostelijk Groningen en hielp in 1937 met het opzetten van de joodse Scoutinggroep in Winschoten. Hij volgde de Gilwell cursus.

Op den tweeden Pinksterdag werd een bezoek gebracht aan het Noorder Kamp te Hooghalen, waar mooie natuur de stemming begünstigt. Er waren ongeveer 300 padvinders gekampeerd, vogeels van diverse pluimage ten opzichte van hun oefeningsspel. De patrouillekampen van de blauwvlassen der Havik en die van Hopman de Jager uit Winschoten trokken in het bijzonder de aandacht. De vuren waren nog ingegraven, waardoor deze zich niet leenden tot snelle aanpassing aan den veranderlijken wind. Er werden patrouillewedstrijden gehouden. Bij het seinen is het zaak er rekening mede te houden, dat dit boeien moet door de bereikte snelheid en dat deze noodwendig minimaal moet worden, als de seinoepnemer het sein in teekens opschrijft om het daarna zelf te gaan ontcijferen. Veel ambitieuzerender is het niet tweestallen van sein-169

Gedurende de oorlog werden onze D.C.'s aanvankelijk gegijzeld en alle eigendommen in beslag genomen. De beweging werd door de Duitsers verboden. Aangezien verkenner echter getraind waren ieder troeplokaal/hordelokaal binnen te kunnen komen, ook als de sleutels zoek waren of vergeten, was het geen probleem de eigendommen, als tenten, boeken en bescheiden, medailles en

Toen scouting op 2 april 1941 door de Duitsers verboden werd, werden diverse districtscommissarissen opgepakt en gevangen gezet. Bé was één van hen.

Na de oorlog bleef hij groepsleider bij de St. Vitusgroep en in 1946 weer districtscommissaris voor district Groningen Oost. In 1951 moet hij om gezondheidsredenen stoppen. Hij wordt dan benoemd tot ere districtscommissaris. Hij ontving in 1954 de Jacobsstaf. In 1992 werd hij benoemd tot ere hopman bij de groep. Hij was toen 90 jaar.

Tot Districtscommissarissen zijn benoemd:
en de heer B. Jager, S. W. Schortinghuisstraat 1 te Winschoten voor Groningen-Oost. (Groningen bezuiden het Damsterdiep en oostelijk van de stad Groningen, uitgezonderd de gemeenten Haren, Zuidlaren, Noorddijk, Hoogezand en Sappemeer).

Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 10, 1924, no. 20, 06-12-1924 » 06 dec 1924 - Pag. 16 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 12, 1925 » 1925-12 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 1, 1933 » 1933-01 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no 6, 1932 » 1932-06 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no 4, 1946 » 1946-01 - Pag. 3 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no 8, 1951 » 1951-05 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 2, 1935, no 8, 1935 » 1935-10 - Pag. 15 | Delpher](#)



50 jaar St.Vitus, 1918-1968, Hopman A. Nieborg
[Akte - Groninger Archieven \(wiewaswie.nl\)](http://wiewaswie.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.