



Mathijs Willem (Thijs) Broekkamp is geboren op 1 mei 1921 in Terneuzen.

Thijs ging studeren aan de Zeevaartschool in Vlissingen. De Zeevaartschool in Vlissingen moest op last van de bezettende overheid in 1941 naar Nijmegen verhuizen. Hij werd daar gevestigd in het Kolpinghuis. Na zijn studie heeft hij zich als brandwacht aangemeld bij de Nijmeegse brandweer om aan de arbeidsinzet in Duitsland te ontkomen. Hij was hier onderwachtmeester. Hij woonde in 1944 met een broer en een zus bij zijn moeder op de Graafscheweg in Nijmegen. Zijn vader was in 1943 overleden.

Op 18 september 1944 fietste hij na het blussen van branden in de Bisschop Hamerstraat en de In de Betouwstraat naar de Brandweerkazerne op het Hertogplein. Vlakbij de kazerne, op de Van Broeckhuijzenstraat, is hij door een, waarschijnlijk Amerikaanse, kogel getroffen. Het lijk van Thijs kon pas op 21 september 1944 door de brandweer worden geborgen. Duitse militairen hadden de brandweerkazerne in brand gestoken. Bij het opmaken van zijn overlijdensverklaring werd geconstateerd dat hij overleden was door een scherf in zijn hals. Zijn broer, de journalist Elias Broekkamp schreef met de hand een bewaard gebleven In Memoriam.



Op 2 december verschijnt in De Vrije Pers een bericht over scouts die hand- en spandiensten verleenden in Nijmegen en omgeving. Hierin wordt gesproken over een padvinder die omkomt bij bluswerkzaamheden.

- De Heer George Sluiter heeft voor Radio Londen een en ander medegedeeld over het werk dat de Nederlandsche jeugd in bevrijd gebied verricht. Padvinders en jeugdorganisaties helpen bij het regelen van het verkeer, het afzetten van straten, bij ordonnance-diensten, gids-werk, collectes en doen dienst bij hulppolitie en vrijwillige brandweer. In Nijmegen hebben de padvinders een handwagenpark opgericht ten behoeve van hulpverlening aan getroffen en aan geëvacueerden. Een padvinder is in deze stad omgekomen bij blusschingswerk.

Thijs' naam staat vermeld op het monument in de Zeevaartschool in Vlissingen; Gewijd aan de nagedachtenis van de oud-leerlingen der "De Ruyterschool" die voor het Vaderland hun leven lieten 1940 – 1945. Onder deze tekst de namen van 174 slachtoffers in brons.

## Meer informatie

[Brandweer1944 \(noviomagus.nl\)](http://Brandweer1944.noviomagus.nl)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - M.W. Broekkamp](#)

[Mathijs Willem Broekkamp \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[De Gelderlander » 25 sep 1944 - Art. 19 | Delpher](#)

[De Vrije pers : uitgave onder auspiciën van Vrij Nederland en Het Parool » 02 dec 1944 - Art. 2 | Delpher](#)  
[Brandweerongevallen – Nationaal Brandweer Documentatiecentrum](#)  
[De Gelderlander » 01 dec 1944 - Art. 23 | Delpher](#)  
[De Gelderlander » 09 dec 1944 - Art. 51 | Delpher](#)  
[Plaqueette Maritiem Instituut "De Ruyter" - Vlissingen - TracesOfWar.nl](#)  
[Mathijs Willem Broekkamp \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.