



Cornelis Jacob Laarman is geboren op 24 juni 1903 te Den Haag. Hij was de zoon van Arend Laarman en Elizabeth Hoogteijling. Vader is kruidenier en het gezin bestaat uit vijf zonen en drie dochters. Cornelis trouwt op 11 juni 1931 met Stevelina Bernarda Gerven. Hij was Jeugdpredikant en vanaf 1930 werkzaam in Eindhoven, Musselkanaal, Huizum en Velp. Op 7 april 1940 kwam hij terug naar Den Haag waar hij ook jeugdpredikant werd.

Hij was de groepsgeestelijke van de christelijke Scoutinggroep uit de Spoorwijk in Den Haag.

Op zaterdag 3 maart 1945 in de vroege ochtend vertrokken 61 middelzware Engelse bommenwerpers richting Den Haag. Het doel was het Haagse Bos, dat de Duitse raketeenheden al enige tijd gebruikten om hun V2-raketten op te slaan en eraan te werken, voordat ze werden gelanceerd. De eerste bommenwerpers arriveerden om acht minuten over negen boven Den Haag. Door een fout in de opdracht die de vliegers hadden meegekregen, gooiden ze hun bommen echter niet boven het Haagse Bos uit. In plaats daarvan vielen de bommen zo'n beetje overal in de woonwijk het Bezuidenhout ten zuiden van het Haagse Bos. De Haagse bevolking werd zwaar getroffen door het bombardement: ruim 550 mensen stierven. Cornelis was één van hen. Na het bombardement is Cornelis bijna 2 maanden zoek. Het lichaam is uiteindelijk vlak voor de bevrijding, eind april 1945, gevonden. Bij de uitvaart en begrafenis op 28 mei 1945 in Oud Eik en Duinen te Den Haag nemen honderden mensen afscheid van Cornelis.



Zijn Scoutinggroep hernoemde de groep in Ds. Laarman groep.

In november 1945 werd op de begraafplaats Oud Eik en Duinen een monument voor hem onthuld. Ook zijn Scoutinggroep was hierbij aanwezig.

Meer informatie

[Cornelis Jacob Laarman \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://CornelisJacobLaarman.oorlogsgravenstichting.nl)

[De nieuwe Nederlander » 26 nov 1945 - Art. 24 | Delpher](#)

[Bombardement op het Bezuidenhout - Wikipedia](#)

[De namen van slachtoffers van bombardement 3 maart 1945. | Bombardement Bezuidenhout '45 \(bb45.nl\)](#)
[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.