

Arie Oosterlee



Arie Oosterlee is geboren op 24 december 1890 in Franeker. Zijn vader was daar leraar. Hij trouwt op 4 januari 1917 te Nijmegen met Cornelia Carolina Haspels. Ze kregen vijf kinderen. Eén van zijn kinderen was Pieter Oosterlee. Arie wordt directeur van de protestants-christelijke kweekschool 'De Klokkenberg' in Nijmegen, een functie die zijn vader eerder ook bekleedde. Wim Mortier, een scout uit Zeeland, wordt leerling op zijn school.



Hij raakt betrokken bij Scouting omdat zijn zoon Pieter scout wordt bij de Groenewoudgroep van de NCVP. Arie wordt voorzitter van de plaatselijke afdeling van de NPV in Nijmegen. Toen de jongens van zijn kweekschool een Scoutinggroep op wilden richten, werd hij groepsleider en oubaas van groep 4, de Klokkenberggroep. Hij hield deze functie toen de groep later samenging met de Groenewoudgroep. Het hele gezin Oosterlee is uiteindelijk betrokken bij Scouting. Zijn zoons Hans en Kees werden in december 1937 welkom geheten in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvindersbeweging in Nederland als verkenner bij de groep. Oosterlee is in 1937 ook oubaas van de Prins Bernhardstam in Bingen am Rhein.



In 1934 wordt hij districtscommissaris van het district Arnhem van de NPV. Later wordt hij daarnaast Hoofdkwartierscommissaris voor Voortrekkers en voor Verkenners. Hij was leider van het Nederlands Contingent voor de Wereld Jamboree in 1937. Hij wordt hiervoor onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hoofdverkenner

Rambonnet treedt in 1937 af en de N.P.V. en K.V. richten samen de Nationale Padvindersraad op, waarvan Prins Bernhard voorzitter wordt. Arie Oosterlee wordt hoofdcommissaris van de N.P.V. en mr. René Höppener van de Katholieke Verkenners. Aan Arie is in mei 1938 de Zilveren Wolf uitgereikt.

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de bezetter verboden. Door heel Nederland werden veel commissarissen van Scouting direct na het verbod gevangen gezet en verhoord. Onder hen

was ook Oosterlee. Hij werd gevangen gezet in het Oranjehotel in Scheveningen, samen met anderen. In het dagboek van de Julianagroep uit Katwijk schrijft Huib van der Maden over de commissarissen van het district Leiden, waaronder Commissaris de Boer, die opgepakt en verhoord worden, en Oosterlee die hij is tegengekomen in Den Haag. Later zou Oosterlee nogmaals gearresteerd worden.

Zoon Pieter was student medicijnen in Groningen, maar woonde sinds 1940 bij zijn ouders in Nijmegen. Pieter werkte voor het verzet in de Betuwe als vertegenwoordiger van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Hij zorgde voor persoonsbewijzen en Ausweise en hielp geallieerde piloten te ontsnappen. Tijdens een van deze pogingen werd hij op 22 oktober 1944 door de Duitsers gevangen en een dag later doodgeschoten tijdens een vluchtpoging.



Op 21 september 1944 is de Waalbrug in Nijmegen ingenomen en kunnen scouts weer hun uniform aantrekken. De padvinders, verkenners en voortrekkers melden zich die dag bij Kweekschool de Klokkenberg waar hoofdcommissaris en districtscommissaris Arie Oosterlee van de NPV directeur is. Ook de districtscommissaris van de Katholieke Verkenners Leo van der Kun is hier. Direct na de bevrijding van Zuid Nederland neemt Oosterlee de taak op zich om Scoutingactiviteiten te gaan coördineren.

Hij kon nog maar kort die rol vervullen want hij werd chef van de dienst Vorming Buiten Schoolverband met Jo Cals als staatssecretaris. Ook Marie Noël, actief bij Scouting in Roermond, is betrokken bij de erkenning van vorming buiten schoolverband in haar rol bij de Onderwijsraad. Arie wordt in september 1945 Directeur-generaal van Vorming buiten Schoolverband bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in Den Haag. Op dat moment neemt hij ook afscheid als hoofdcommissaris maar blijft wel lid van de Raad van de Vereniging.

Hij is overleden op 28 juli 1950 in Den Haag.

Meer informatie

[Arie Oosterlee \(1890 - 1950\) -](#)

[Genealogy \(geni.com\)](#)

[Geboorte Arie Oosterlee op 24](#)

[december 1890 » Open Archieven](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de](#)

[Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no 8, 1932 » 1932-09 - Pag. 14 | Delpher](#)



[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no 8, 1934 » 1934-09 - Pag. 14 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 1, 1936 » 1936-01 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 4, 1937 » 1937-04 - Pag. 1 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 6, 1937 » 1937-06 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 1, 1938 » 1938-01 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 9, 1940 » 1940-10 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 27, 1945-1946, no 5, 1945 » 1945-09 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 29, 1946-1947, no 5, 1947 » 1947-02 - Pag. 3 | Delpher](#)

[Arie Oosterlee - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Arie Oosterlee \(geboren op 24 december 1890 en gestorven op 28 juli 1950; directeur van De Klokkenberg\) en Cornelia Carolina Oosterlee - Haspels \(geboren op 7 juli 1895 en gestorven op 20 oktober 1935\) met hun zoon Piet Oosterlee \(29 augustus 1920 - 23 oktober 1944\) en dochter Willemien. Arie Oosterlee was de zoon van Pieter Oosterlee \(de vorige directeur van de Klokkenberg\) en Wilhelmina Lucretia Oosterlee- Gerretsen | Europeana JOHANNES OOSTERLEE ZETTEN 24 MAART MIJNSHEERENLAND 30 JUNI 2001 - PDF Free Download \(adoc.pub\)](#)

[Een Scoutinggroep in oorlogstijd - PDF Free Download \(docplayer.nl\)](#)

[De Telegraaf » 22 dec 1937 - Art. 246 | Delpher](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 6/12/1937](#)

De Verkenner, januari 1936

De Verkenner, december 1937

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.