

Elisabeth Cornelia de Roo is geboren op 26 maart 1920 te Rotterdam. Ze is de dochter van Alexander de Roo en Louwerenske Neeltje Dijksman. Elisabeth had een oudere broer Alexander. Ze was kantoorbediende van beroep.

In haar vrije tijd was ze pionier bij de Spido groep van het NPG. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 bleef ze met haar mede-pioniers illegaal samen komen. Op 22 februari 1943 werden ze samen met hun leidster gevangen genomen en vastgehouden. Tijdens het verblijf in de kelder van het politiebureau in Rotterdam hernieuwden ze hun

padvindstersbelofte en maakten een gedicht. Ze werden een week later op 27 februari weer vrijgelaten maar hun leidster Agatha Gijzen – Henal - moest 2 week langer blijven zitten.

Onder de gearresteerde pioniers waren Elisabeth Wilhelmina Geering, Gesina Jacoba Makkink, Maria Anna Venderbos, Johanna Maria Kalkman, Cornelia van der Dussen, Johanna van Hemert, Lies Redeke, Elisabeth Cornelia de Roo, Francina Antonia Uitenbroek en leidster Agatha Gijzen.

Na de oorlog is Elisabeth op 25 juli 1961 in Rotterdam getrouwd met Johan van Daal. Ze is overleden op 24 december 2015 in Amersfoort.

Meer informatie

[Registratie Elisabeth Cornelia de Roo op 21 februari 1943 te Rotterdam, Charlotte de Bourbonlaan 1 » Open Archieven](#)
[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no 5, 1946 » 1946-03 - Pag. 16 | Delpher](#)
[Elisabeth Cornelia de ROO : genealogie per rderoo - Geneanet](#)
[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

BAJES-DAG.
Op 21 Februari, den dag, waarop wij voor 3 jaren, bij 't houden van een Baden-Powell-herdenking werden gesnapt en enbloc in hechtenis genomen, werd dit feit door de Spido-pioniers te Rotterdam feestelijk herdacht. Jullie begrijpt wel, dat het een heel avontuur was; gelukkig liep het goed af, kwamen allen behalve de leidster er met een week brommen af. Tijdens het verblijf in de kelder van het politiebureau te Rotterdam hernieuwden zij niet alleen de p.v. belofte — en zelden zal een belofte met meer ernst dan deze zijn uitgesproken — doch zij maakten er ook een gedicht, dat op „bajes-dag” braaf werd gezongen. Dat de koffie, de boterhammen en de oranje snoepjes op dit feest niet ontbraken, behoeven we jullie zeker niet te vertellen.

NAAM: Elisabeth Cornelia de Roo		N ^o 617/51	
VOORNAMEN	TE	IN BEWARING VOOR	10 Jaar 10
GEBOREN	26-3-1920 TE Rotterdam	DATUM INSLUITING	27-2-1943
BEROEP	Kantoorbediende	OP	1943
WOONPLAATS	Rotterdam	OVERGESEVEN AAN	1943
NADER ADRES	Charlotte de Bourbonlaan 1	VERDOORDEELD TOT	1943
NATIONALITEIT	Ned.	OP	1943
NAASTE BETREKKINGEN	ADRES	OVERGEBRACHT NAAR	17-2-1943
		DITSLASEN OP	
		REDEN AANHOUDING	
CELLULAIR—NIET SCHROUVEN <input type="checkbox"/> GEEN POST—GEEN CONTACT MET N ^o			
BEZITTINGEN	KOSTEN BETAALD	STRAFFEN	BIZONDERHEDEN
	WEDDING		
	REUBILAIR		

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.