

Akke Onnekink-Grosman

Akke Bertha Johanna Grosman werd geboren op 29 mei 1910 te Delft. Ze was de dochter van Adolph Hendrik Grosman en Jacoba van Doorne.

Akke was welpenleidster bij groep 3 – Oosterbeekse Padvinders, onderdeel van district Groot Arnhem. Akke leerde haar toekomstige man Jo Onnekink via Scouting kennen. Hij zat bij de Veluwsche Verkenners in Arnhem, opgericht in 1930. Ze trouwden in 1935 en gingen wonen in een klein huisje, het `Gouverneurs-huisje`, vlakbij kasteel Zypendaal aan de Zypendaalseweg 48. Jo werd politieagent. Akke en Jo kregen 4 kinderen, zoon Joop en drie dochters.



Haar man Jo richtte in juni 1940 met enkele vrienden en zwagers de verzetsbeweging Pugno Pro Patria. In augustus 1940 ging deze groep samen met een groep die sportleraar en hopman Dirk Willem Folmer uit Zeist had opgericht. De nieuwe organisatie kreeg de naam Oranjewacht. Veel verzetswerk hebben ze niet kunnen doen, want in december 1940 werd de groep opgerold. Jo wist te ontsnappen. Tijdens zijn onderduiken bleef Onnekink actief in het verzetswerk, waarbij hij voornamelijk gegevens verzamelde voor de geallieerden. In de landelijke pers werd een opsporingsbericht uitgevaardigd, maar Jo wist te ontkomen naar Engeland. Daar meldde hij zich bij de autoriteiten en werd achtereenvolgens ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade, het Departement van Justitie en het Militair Gezag, sectie III.



Omdat het de bezetters niet was gelukt om Jo te arresteren werd er van tactiek veranderd. Zijn gezin werd half augustus 1943 door de SD gearresteerd en naar de 'Utrechtseweg 55a' gebracht. Dit adres, een begrip in Arnhem, was het hoofdkwartier van de SD in Gelderland. Ook zijn ouders en een broer werden die dag gearresteerd. Nog diezelfde dag werd Akke met haar kinderen per trein naar kamp Vught gebracht. Ze werden vastgezet als 'gijzelaars'. De SD ging ervan uit, dat als Jo te weten kwam dat zijn gezin gevangen was gezet hij zich vrijwillig zou aangeven. Helaas voor de SD, maar hij was al in Engeland. Akke en de rest van de familie heeft ruim vier maanden gevangen gezeten en ze hebben daar verschrikkelijke dingen gezien. De dag voor kerstmis 1943 werden ze vrijgelaten. Nota bene op voorspraak van Hans Rauter, hoofd van de SS in Nederland.

Nadat op 6 juni 1944 de geallieerden geland waren in Normandië en in september delen van Nederland hadden bevrijd, kon Jo naar het vaderland terugkeren. In april 1945 werd hij herenigd met zijn gezin.

Eind 1948 zijn Akke en Jo gescheiden.

Meer informatie

[Joop Onnekink, Mijn vader was een Engelandvaarder - TracesOfWar.nl](#)

[Joop Onnekink, Vier maanden in kamp Vught - TracesOfWar.nl](#)

[Joop Onnekink, Zeven dagen in de Heksenketel - TracesOfWar.nl](#)

[Politieacademie.nl - Johannes Bernardus Onnekink \(1909-1981\)](#)

[Onnekink - wiewaswie.nl](#)

[Oranjewacht - Wikipedia](#)

[Arnhemsche courant » 01 okt 1946 - Art. 29 | Delpher](#)

[Arnhemsche courant » 27 feb 1939 - Art. 151 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no 3, 1931 » 1931-03 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Trouw » 24 maa 1981 - Art. 264 | Delpher](#)

[Geboorte Akke Bertha Johanna Grosman op 29 mei 1910 te Delft » Open Archieven](#)

[Huwelijk Johannes Bernardus Onnekink \]& Akke Bertha Johanna Grosman op 20 november 1935 te Arnhem » Open Archieven](#)

[Padvindersgroepen van de NPV in het District Groot Arnhem – Geuzenarchief](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.