

Christianus (Christiaan) Westelaken is geboren op 4 april 1894 te Berlicum. Hij was de zoon van Johannes Westelaken en Johanna Langenhuijsen. Christianus trouwde op 2 mei 1922 in Voorburg met Lucia Christina Maria van Gerwen (1896). Ze kregen tien 10 kinderen onder wie Arnold (Nol) John (1924-2005). Christ was commies ter secretarie van beroep.



Voor de oorlog bestond in Veldhoven een afdeling van de katholieke Jonge Wacht, de St. Gerardus Majella-groep. De activiteiten vonden plaats in de natuur. De organisatie had een hut van plaggen bij de Vlasroot tussen Veldhoven en Waalre. De eerste blokhut werd aan de Dorpsstraat gebouwd van hout, dat men kreeg van de militaire overheid. Deze brandde na enige jaren af. De eerste leiders waren

Frans van de Linden, Frans Lodewijks en Nol Westelaken. Gerrit van de Boom werd de eerste hopman. In de oorlogsjaren werd ook de Jonge Wacht, net als Scouting, door de bezetter verboden.

In Veldhoven was gemeentesecretaris Christiaan Westelaken de spil van het verzet. Hij probeert onderduikers van vervalste persoonsbewijzen te voorzien, helpt gecrashte piloten en verschaft in de kelder van zijn huis aan de Dorpsstraat onderdak aan onderduikers. Het netwerk dat hij opbouwt, heeft contact met netwerken in onder andere Oirschot en Eersel. Vergaderen gebeurt in de wat achteraf in de bossen gelegen boswachterswoning van Thieu Klijn. Hij was ook een belangrijke spil in het verzet. Om aan voedselbonnen voor onderduikers te komen, slaan allerlei verzetsgroepen in de Kempen de handen ineen en overvallen in de nacht van 5 op 6 juni 1944 het regionale distributiehoofdkantoor in Bladel. Daarbij worden 35.000 stamkaarten en bonnen buitgemaakt, nodig om aan voedsel te komen.

Na de oorlog nam Jonge Wachtleider Henk Smets samen met de gemeentesecretaris Christiaan Westelaken, een onderwijzer op de jongensschool, de heer Cees van Berendonk, en kapelaan Vogels het initiatief tot het oprichten van De Pioniers voor jongens van een jaar of 12 tot ongeveer 15 jaar. De gemeentesecretaris was de vader van Nol Westelaken, die voor de oorlog lid was van de Jonge Wacht. De Pioniers bestonden maar kort, van eind 1944 tot eind 1946. In dat jaar werd de RK Padvinderebeweging opgericht. De Pioniers sloten zich bij deze organisatie aan. Verkennergroep St. Stanislaus Kostka zag het levenslicht. In korte tijd groeide onze groep uit tot 4 verkennergroepen en 2 welpenhordes.

Na de oorlog emigreerde Christiaan naar Canada. Hij is overleden op 2 mei 1961 in Chatham, Ontario Canada

## Meer informatie

[Geschiedenis - Scouting Sint Stanislaus Kostka](#)  
[Verzet in Veldhoven - veldhovensweekblad.nl](#)

[Huwelijk Christianus Westelaken & Johannes Westelaken & Johanna Langenhuijsen & Lucia Christina Maria van Gerwen & Arnoldus Wilhelmus van Gerwen & Jeacqueline Johanna de Heij op 2 mei 1922 te Voorburg » Open Archieven](#)  
[Christianus Westelaken \(1894-1961\) » Genealogisch Web Rijken » Genealogie Online](#)  
[Christianus Westelaken \(1894-1961\) » Stamboom Van Helvoirt Koenders » Genealogie Online](#)  
[Westeinde / Wiepkema - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)  
[Dutch Helper Names, WAAL to WYTEMA | WWII Netherlands Escape Lines](#)  
[Westelaken, C.](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.