



Bernhard (Ben) Joseph Blessing is geboren op 25 september 1916 in Amsterdam. Hij was de zoon van Albertus August Blessing en Elisabeth Maria Boersma. Hij trouwde met Harriët Bollé.

In 1936 werd hij sergeant bij het 18^e regiment Infanterie. IIIe bataljon Mitrailleur comp.

Ben was assistent verkennerleiding bij de St. Franciscusgroep in Amsterdam en kreeg in 1937 zijn volmacht.

Tijdens de mobilisatie zat hij in Soest. Van scouts van de Miguel Progroep uit Amsterdam ontving hij in 1939 een brief. Na de capitulatie moesten de militairen lopend via Laren, Blaricum en Hilversum naar Weesperkarspel. Na het inleveren van hun wapens gingen ze per bus terug naar Soest en werden daar gedemobiliseerd.

Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet. Hij was lid van de Ordedienst en na de oprichting van de Binnenlandse Strijdkrachten in september 1944 werd hij in Amsterdam sectiecommandant van sectie 6 van de BS.



Voor zijn verzetswerk ontving hij het Verzetsherdenkingskruis. Daarnaast ontving hij het Mobilisatie Oorlogskruis en de Prins Bernard-speld.

Hij is overleden op 21 februari 1989 in Uithoorn en werd gecremeerd.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 9, 1937 »](#)

[1937-10 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Verzetsherdenkingskruis : A t/m B \(geni.com\)](#)

[Bernhard Joseph Blessing \(1916 - 1989\) - Genealogy](#)

[Registratie Bernhard Joseph Blessing op 25 september 1916 » Open Archieven](#)

[Het Parool » 23 feb 1989 - Art. 159 | Delpher](#)

[Lot 1786: Blessing, Bernard Joseph \(1916-1989\). Personal archive of the World War II resistance fighter - Auction 31 - Zwiggelaar Auctions](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.