



Willy le Comte is geboren op 7 juli 1907 in Amsterdam. Hij was de zoon Elisabeth Adriana le Comte (1892-1978). Zijn vader is niet bekend.

Willy woonde in 1921 in Eindhoven, waar ook zijn toekomstige vrouw woonde. Hij trouwde op 13 januari 1932 in Den Haag met Antonia Hermania Moser. Het echtpaar is gescheiden 14 oktober 1959.

Willy was vroeger padvinder.

Tijdens de oorlog kwam hij terecht in Het Oranjehotel in Scheveningen. Hij zat in cel 416. Op 10 december 1940 werd hij weer vrijgelaten. Tegen het eind van de oorlog werd hij luitenant-adjutant van het kwartier Den Haag van de Binnenlandse Strijdkrachten. Na de oorlog werkte hij bij de politieke rekerchedienst (afdeling collaboratie).

Hij hertrouwde op 3 november 1959 in Den Haag met Anje Catherine Smit. Ze kregen twee dochters en gingen uiteindelijk wonen op landhuis De Langenberg in Heelsum. Willy was directeur/hoofdredacteur van het Nederlands Economisch Pers- en Adviesbureau en voorzitter van de contactgroep Exportdeskundigen.

Hij is overleden op 21 juni 1989.

Meer informatie

[Akte - Haags Gemeentearchief](#)

[Stamboom van deze familie](#)

[Stamboom van deze familie](#)

[Willy le Comte \(1907-1989\) » Genealogie der Indische Bikken en hun Partners » Genealogie Online](#)

[Registratie Willy le Comte & Antonia Hermanna Moser in 1921 te Eindhoven » Open Archieven](#)

[Huwelijk Willy Le Comte & Elisabeth Adriana Le Comte & Antonia Hermanna Moser & Anton Friedrich](#)

[Moser & Hermanna Hartman op 13 januari 1932 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Willy Le Comte | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Registratie Jan Hendrik Dalmeijer & Elisabeth Adriana le Comte & Willy le Comte in 1913 te 's-](#)

[Gravenhage » Open Archieven](#)

[Algemeen Dagblad » 14 jul 1966 - Art. 145 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.