



Jacob (Jaap) Willem Adriaan Stuyver is geboren op 11 december 1924 in Weltevreden, NOI. Hij was de zoon van Willem Adriaan Joseph (Oom Wim) Stuyver (1900) en Adriana Louise Jacoba (Toet) Niepoth (1900). Hij had een broer Willem (Wim) Frederik (1926-2006). Zijn ouders scheiden na de oorlog en zijn vader hertrouwde. Hij kreeg in 1946 nog twee zoons: Jos en Jock. Jaap kwam uit een militair geslacht, Van moeders zijde was hij afstammeling van een beroemde held uit de Indische krijgsgeschiedenis Toontje Poland. Zijn vader was Kapitein der Artillerie bij het KNIL

Jaap was in 1938 verkenner bij Groep 12 Oranje Blauw (Jong Holland) van de NIPV in Batavia. Kik Aalders was zijn hopman. De groep had ook een Zeeverkennergroep die iedere zaterdagmiddag samenkwam in Tandjong Priok, de haven van Batavia.

Op 12 juli 1939 ging Jaap met zijn moeder en broertje Wim met de ms Sibajak naar Nederland. Zijn vader was eerder die maand al vertrokken voor Europees verlof. Ze zouden in Nederland blijven tot mei 1940, maar als gevolg van de Duitse inval konden ze niet terug naar Nederlands-Indië. Jaap woonde met zijn moeder en broer in de oorlog op De Eerensplein 32 in Den Haag (Bezuidenhout). Zijn vader werd onderdeel van de Artillerie-inlichtingsdienst. Hij werd in 1942 als krijgsgevangene naar Duitsland gebracht en kwam onder andere terecht in krijgsgevangenkamp Stanislau.

In Den Haag zat Jaap op de Christelijke Hoogere Burgerschool. In 1955 krijgt de school de nieuwe naam Christelijk Lyceum De Populier. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het gebouw in 1942 gevorderd door de Duitse Wehrmacht. De lessen worden dan gegeven op het Christelijk Lyceum Zandvliet aan de Bezuidenhoutseweg 40. Omdat de school net buiten de Atlantikwall ligt, wordt het niet gesloopt.

Jaap raakte betrokken bij het verzet. Hij zat ondergedoken op de Laan van Meerdervoort 762 bij Arend Vrijs die werkte bij de Haagse politie en actief was als KP'er. De SD deed een inval op 6 januari 1945 en arresteerde Jaap wegens spionage. Zijn broer Wim kon nog op tijd weggelopen. Jaap werd gevangen gezet in het Oranjehotel en was een grote steun voor zijn medegevangenen en floot voortdurend in zijn cel het lied: *"Ik zal nie ween nie, ik zal nie huil nie!"* Hij werd met 116 andere gevangenen gefusilleerd op 8 maart 1945 op de Waalsdorpervlakte bij Scheveningen als represaille voor de aanslag op Rauter.

Zijn moeder en broertje hadden het vermoeden dat hij naar Neuengamme gebracht was en plaatsten een advertentie in 25 juni 1945. Later ontvingen ze bericht dat hij was gefusilleerd.

**JAAP STUYVER**  
(Neuengamme)  
Dringend inl. gevr. over mijn  
zoon  
Jaap Stuyver, Jacob  
Willem Adriaan  
uit Den Haag. Geb. 11 Dec.  
1925 te Batavia. Verm. het  
laatst tot begin Mei j.l. ge-  
vangen in 't concentratie-  
kamp Neuengamme-Ham-  
burg. Mond. of schr. Mevr.  
Stuyver-Niepoth, de Ehrens-  
plein 32, Den Haag.

Met diep leedwezen stel-  
len wij U er van in ken-  
nis dat Jaap Stuyver, oud  
20 j., 8 Maart in Waals-  
dorp werd gefusilleerd. A.  
L. J. Stuyver—Niepoth.  
Willem F. Stuyver. De  
Eerensplein 32, Den Haag

Jaap werd op 16 juni 1945 door zijn broer Wim op de Waalsdorpervlakte (in een massagraf met 39 anderen) gevonden. Hij werd hierna begraven op Oud Eik en Duinen te Den Haag en in 1965 naar Nationaal Ereveld Loenen overgebracht.



Jaap ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis. Ook zijn broer Wim was actief in het verzet en ontving het Verzetsherdenkingskruis. Hij meldde zich als oorlogsvrijwilliger voor Nederlands Indië. Zijn vader is dan al weer vertrokken naar Java.



De naam van Jaap wordt genoemd op het gedenkraam in het schoolgebouw van het Christelijk College De Populier. Het is opgericht ter nagedachtenis aan de 'Populieren', bestuursleden, personeel en leerlingen, die zijn omgekomen tijdens de

Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië. Op het gedenkraam staat ook de namen van de scouts Willem van der Gugten en Kees Wolzak.



### Meer informatie

[Jacob Willem Adriaan Stuyver \(1924 - 1945\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Jaap W.A. Stuyver \(1924-1945\) » Familiestamboom Stuyver » Genealogie Online](#)

["Opa plantte het zaadje en mijn oom gaf het water" | Militaire geschiedenis | Defensie.nl](#)

[Jacob Willem Adriaan Stuyver | Oorlogsgravenstichting](#)

[Jacob Willem Adriaan Stuyver | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Stuyver, Jacob Willem Adriaan. - Dodenboek Bezuidenhout](#)

[Dodenboek Oranjehotel - Nationaal Archief](#)

[Jacob Willem Adriaan Stuyver | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Stuyver, Willem Adriaan Josef - TracesOfWar.com](#)

[Deli courant » 13 jul 1939 - Art. 54 | Delpher](#)

[Deli courant » 06 jul 1939 - Art. 50 | Delpher](#)

[Stoevelaar / Szerkowski - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Verzetsherdenkingskruis : S t/m U \(geni.com\)](#)

[Loenen - Ereveld Loenen - - graf 711697 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Krijgsgevangenen.nl – Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945](#)

[Den Haag, gedenkraam Christelijk College De Populier - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Gebouwen/historie - De Populier Lyceum](#)

Foto via P. Stuyver

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.