



René de Vuyst is geboren op 18 oktober 1898 in IJzendijke. Zijn moeder was Nathalie de Vuijst.

Hij trouwde in april 1920 in Koudekerke met Suzanna Neeltje Houtzager en ze kregen 2 kinderen. Hij was stuurman van beroep. Ze gingen wonen op de Prins Bernardlaan in Vlaardingen.

Al in 1920 was er in Schiedam een Scoutinggroep, met Jan Kijne als hopman. Deze groep stopte en Antoon Plooy nam in 1928 het initiatief tot de oprichting van de eerste Schiedamse Padvindersgroep. Dit werd groep 1 De Schiedamsche Waterscouts en hij werd hier schipper. In 1929 sloot groep II De Jonge Verkenneren zich aan, onder leiding van W. Moritz. Deze groep werd later hernoemd in het Schotsche Vendel. Een jaar later werd besloten tot de oprichting van een overkoepelende plaatselijke afdeling De Schiedamsche Padvindersvereniging, afdeling Schiedam NPV. In 1934 werd besloten een derde groep op te richten, onder leiding van de oud groepsleider van groep II, Andries Govaart. De padvindersvereniging bestond daarmee uit drie groepen, groep I De Waterscouts, groep II Het Schotsche Vendel en groep III De Schiedamsche Trekvogels. Er was ook een katholieke groep, Sint Franciscus. In 1937 werd de christelijke padvindersgroep IV De Stormvogels, onder leiding van hopman Johannes Goedvolk, opgericht. Er was ook een afdeling van het Nederlandsch Padvindstersgilde (NPG) actief in Schiedam. René was hopman bij Groep 1 De Schiedamse Waterscouts. Hij ontving zijn erkenning in april 1938 en stopte in mei 1939.

René was tijdens de oorlog actief bij de LO en zijn schuilnaam was Oom Jan. In oktober 1943 bood hij onder ander onderdak aan vier geallieerde vliegers.

Verschillende leden van de padvindersgroepen uit Schiedam raakten actief betrokken bij het verzet; Jansje en Antoine Sunderman, Pim Welcker, Wim Steijnis, Jeanne van den Bos, Marinus de Jeu, René de Vuyst en Aad Bliet.

## Meer informatie

[Vries / Vuyst - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[National Archives NextGen Catalog](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 4, 1938 » 1938-04 - Pag. 47 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 5, 1939 » 1939-05 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Akte - Zeeuws Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Akte - Zeeuws Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.