



Hendrik (Hein) van Joolen is geboren op 1 december 1910. Hij was de zoon van Johan van Joolen en Hendrika Johanna Quintemeier.

Op 1 maart 1911 werd in Almelo padvindergroep de Hollandsche Jongens Bond opgericht. Deze naam verwees naar het boek "Op! Hollandsche jongens naar buiten" van W.J. van Hoytema, waarin hij opriep tot het oprichten van "een bond van den Hollandschen Jongen!". Hein werd scout en welpenleider (baloe) bij deze groep, samen met Bertie Kwast, die bagheea was. In december 1930 namen beiden afscheid.

Hein was voor de oorlog personeelschef bij N.V. Palthe. Hij vocht in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg in Rhenen als batterij-officier bij 3-I-8 RA. Na de capitulatie zette hij zijn werk als personeelschef voort. Tegelijkertijd werd hij lid van de OrdeDienst (OD) in Twente. Van 28 april 1943 tot 19 oktober 1943 zat hij opgesloten in het Oranjehotel, de bijnaam voor de Polizeigefängnis Scheveningen. Hier verbleef hij in cel 428.

Na zijn vrijlating ging hij door met zijn werk bij de OD, waarvan hij van oktober 1943 tot april 1945 commandant was. Bij de oprichting van de Binnenlandse Strijdkrachten werd hij één van de leiders van Twente en was van november 1944 tot april 1945 Commandant afdeling Twente. Hij werd dit na de dood van verzetsstrijder Johannes ter Horst.

In februari 1945 werd Van Joolen samen met de heer Hulshof beschoten vanuit een Engels vliegtuig. Hulshof werd dodelijk in zijn buik getroffen. Van Joolen werd in zijn long geraakt, maar herstelde en zette zijn werk voor het verzet voort.

Op 5 december 1952 ontving Hein van Joolen het Kruis van Verdienste. Na de oorlog was hij de heroprichter van de KVNRO (Koninklijke Vereniging Nederlandse Reserve Officieren), waarvan hij tot erelid afdeling Twente werd benoemd. Van Joolen werkte vanaf 1935 in de textielbranche, vanaf 1951 steeds als directeur.

Na de oorlog bleef hij actief bij Scouting. Hij werd lid van de VVS en ging in 1951 als waarnemer naar een internationale conferentie voor de OPV (oud padvindere vereniging) in Denemarken.

Hij is overleden op 20 januari 1997 in Enschede.

In 1936 werd de H.J.B. gesplitst in groep 1 H.J.B. Llanos en groep 3 H.J.B. Boemerang. Door de sterke aanwas van nieuwe leden na de Tweede Wereldoorlog werd in het najaar van 1947 de H.J.B. Waterregge opgericht. Ook deze groep koos een naam van een terrein waar men veel opkomsten hield. In 1995 werd door de H.J.B. Llanos nogmaals een nieuwe groep opgericht, de Kapitein Lanckergroep in Wierden. Deze groep werd in 1998 zelfstandig.

Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no. 10, 1930 » 1930-10 - Pag. 40 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindes, jrg 33, 1950-1951, no. 10, 1951 » 1951-07 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Hendrik van Joolen \(1911 - 1997\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Binnenlandse Strijdkrachten '40-'45 \(geni.com\)](#)

[Hein van Joolen | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[H. van Joolen \(Almelo, 1 december 1910 - locatie onbekend, 20 januari 1997\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[johannes ter horst](#)

[Fatale beslissingen \(blondepiet.nl\)](#)

[Twentsch dagblad Tubantia » 24 okt 1961 - Art. 316 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.