



Aart Snoek is geboren op 15 september 1916 te Rotterdam. Hij was de zoon van Samuel Snoek en Maria van Olm.

In 1936 werd hij vaandrig (scoutsleiding) bij groep1, de Lischgroep in Rotterdam. Na drie jaar, in 1939, werd hij hopman bij de groep.

Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet. Hij was lid van de Raad van Verzet 1940-1945 en ontving het Verzetsherdenkingskruis.

Aart was tandtechnisch laboratoriumhouder. Hij trouwde met H.M. Kraaijenbrink. In 1966 trad hij in het voetspoor van Boer Koekoek. Hij werd eerst tot raadslid in Rotterdam en daarna tot Eerste Kamerlid gekozen van de Boerenpartij. Hij distantieerde zich van zijn omstreden fractiegenoot Adams die antisemitische uitingen deed. Hij volgde Adams in november 1966 op als voorzitter van de tweemansfractie van de Boerenpartij. Kort voor het einde van de zittingstermijn stapte hij over naar de Nederlandse Middenstandspartij.

Hij was lid van de Kring Rijnmond van de VVS van 1976 tot zijn overlijden.

Aart is overleden op 20 oktober 1992 in Rotterdam en werd begraven op de algemene begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.

Meer informatie

[Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 \(knaw.nl\)](https://www.knaw.nl/repertorium-kleine-politieke-partijen-1918-1967)

[Geboorte Aart Snoek op 15 september 1916 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[A. \(Aart\) Snoek - Parlement.com](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 8, 1936 » 1936-09 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 4, 1939 » 1939-04 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 5, 1939 » 1939-05 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Snijsheuvel / Spyker - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Verzetsherdenkingskruis : S t/m U \(geni.com\)](#)

[Aart Snoek \(1916 - 1992\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Meppende senator in de koffiekamer; Baas \(VVD\) slaat Adams \(Boerenpartij\) een blauw oog – Dag van toen](#)

[Algemeen Dagblad » 21 okt 1992 - Art. 186 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.