



Ben Biallosterski is geboren op 24 februari 1924 in Bloemendaal. Hij was de zoon van de joodse Tobias Biallosterski en de niet joodse Guurtje de Graaf. Ze trouwden in 1917 en kregen drie zoons, Willem (1917), Tobias (1920) en Ben (1924). Hun vader was eerder getrouwd met Saartje Wolff en met haar kreeg hij een zoon, Josef en twee dochters. Op 26 april 1934 verhuisde het gezin naar Amsterdam. Hun vader is diamantzager.

Ben en Tobias waren actief zeeverkenner bij groep 3 De Batavieren in Amsterdam. Deze zeeverkennergroep kocht in 1935 tweemaster De Lichtstraal en vaart er mee op het IJsselmeer. Ben werd verkenner in mei 1938 en werd in september geïnstalleerd. Ben was een bescheiden stille jongen, vriendelijk, trouw en met plichtsbesef. In 1940 haalde hij het insigne Nationale Diensten.

Als op 10 mei 1940 de oorlog uitbreekt, is hun vader in Londen waar hij naar toe ging om een locatie te zoeken voor een nieuwe diamantzagerij. Tobias Sr. is van plan om de maandag na Pinksteren terug naar Nederland te vliegen, maar de strijd in Nederland gooit roet in het eten. Op 4 februari 1941 verhuisde moeder Guurtje met haar zoons Tobias en Ben om praktische redenen naar de Kruidberglaan 46 in Velsen bij hun oma.

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 wordt geprobeerd om het schip van groep 3, De Lichtstraal, te laten 'onderduiken' maar ze komt uiteindelijk toch in handen van de Marine Jeugdstorm. Zij dopen het schip om in *Van Speijk*. Het schip overleefde de oorlog. Twee zeeverkenners stappen over naar de Nationale Jeugdstorm. Verschillende zeeverkenners en loodsen worden actief in het verzet, waaronder zijn broer Tobs.

Omdat Bennie een niet-Joodse moeder had, werd hij als half-Joods gezien en hoefde hij niet op transport. Hij dook onder om aan de dwangarbeid in het kader van de Arbeitseinsatz te ontkomen. Aanvankelijk zat hij in de Achterhoek, maar omdat hij heimwee kreeg wilde hij terug naar zijn moeder in Santpoort. Hoewel familieleden hem aanraadden dat niet te doen, keerde hij toch terug. Hij wordt op 8 mei 1944 gearresteerd als de SD bij hun thuis op zoek is naar zijn broer. Via Kamp Westerbork gaat hij in september 1944 op transport naar concentratiekamp Bergen Belsen. Op 4 december 1944 gaat hij vanuit daar naar concentratiekamp Sachsenhausen bij Oranienburg. Op 6 februari 1945 gaat hij naar concentratiekamp Buchenwald en overlijdt daar twee dagen later aan longontsteking.



BENNIE BIALLOSTERSK, 24-2-'24, begin Jan. '45 van uit Bergen-Belsen op transport gegaan. Mevr. BIALLOSTERSK—DE GROOT, Kruidbergerweg 99, Santpoort.

Zijn moeder plaatst in juli 1945 een oproep in krant Het Vrije Volk om meer informatie over het

lot van haar zoon te krijgen. In De Spil, het maandblad van de groep, verschijnt na de oorlog een in memoriam.

Het waren wel Nederlanders van het allerlaagste allooi, die, toen de SR om Tobs bij je thuis kwamen en jij je voor een "arische" vriend des huizes uitgaf, de mogten erop attent maakten, dat jij een broer van hem was. En wie in moffenhanden viel, had weinig kans er uit te komen. Vooral niet, toen ze ontdekten dat je een Jood was. Toen was je een nieuw slachtoffer voor de beulen van Bergen-Belsen. Toch bleef je je aan de padvinderswet houden, glimlachend en fluitend onder alle moeilijkheden. En dat je je zelfs in zo'n kamp padvinder voelde, weten we van ooggetuigen. Hoe trots liet je aan ieder, die wilde, de foto van de Lichtstraal zien! Hoe trots was je erop, ook een lid van de bemanning te zijn. Kort voor het kamp bevrijd werd, werd je op transport gesteld. Een transport, waar nooit meer iemand van teruggekeerd is. Niemand weet, wat ermee gebeurd is. Sporloos verdwenen. Maar voor Troep III besta je nog en zal je blijven voortbestaan als één van haar helden.

Zijn broer Tobs werd Engelandvaarder en keerde als geheim agent terug naar Nederland. Hij wordt aan het eind van de oorlog gearresteerd en tijdens een ontsnappingspoging neergeschoten. Tobs werd overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen en overleed daar op 25 februari aan zijn verwondingen. Zijn halfbroer Jozef vertrok in november 1939 naar Malang met zijn vrouw en zoon Freddy. Hij overlijdt op 12 augustus 1942 in Malang.



Zes zeeverkeners van groep 3 De Batvieren kwamen om tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarvan vijf in het verzet; Hans Schippers, Tobias Biallostowski, Ben Biallostowski, Leo Fria en Jack Bak. Wim van Bentum kwam om in Duitsland tijdens de Arbeitseinsatz en schipper Gerrit Koopmans overleed vlak na de oorlog door ziekte. Ze werden door groep 3 herdacht in een speciale uitgave van *De Spil*, het maandblad van de groep, van 8 oktober 1945. Stuurman Dick Hütter schrijft hierin een gedicht; *Het is stil rond het graf / Slechts de wind fluit zijn lied / Van de vrijheid en van de zee / En doet klap'ren hun vlag / Als eresaluut / En geeft hun Gods zegen mee.*

Meer informatie

[Bennie Biallostowski \(Bloemendaal, 24 februari 1924 - Buchenwald, 8 februari 1945\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Bennie Biallostowski | Oorlogsgravenstichting](#)

[Bennie Biallostowski • Oorlogsslachtoffers IJmond](#)

[Lichtstraal » Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten \(ssrp.nl\)](#)

Lichtstraal, een Zeeuwse Klipper met een rijke geschiedenis, Everard Peter van Emmerik, 2024

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 8, 1940 » 1940-09 - Pag. 22 | Delpher](#)

[Akte - Noord-Hollands Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution \(arolsen-archives.org\)](#)

[Totenbuch - KZ Buchenwald](#)

[Bennie Biallostowski \(joodsmonument.nl\)](#)

[Bennie Biallostowski \(weggum.com\)](#)

Speciale uitgave van *De Spil*, maandblad van Groep III, oktober 1945

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.