



Willem Leendert van der Schee is geboren op 5 juni 1909 in Rotterdam. Hij was de zoon van Leendert van der Schee en Johanna Margrietha Lems. Het Gereformeerde gezin bestond uit vier zoons en drie dochters. Hij woonde een tijdje in Middelburg en keerde in 1935 terug naar Rotterdam. Wim was eerst reiziger van beroep en werd later jeugdleider van Clubhuis “De Arend”, een clubhuis voor de rijpere jeugd.

In 1920 werd Groep 22 De Geuzen opgericht in Rotterdam, maar bestond waarschijnlijk kort. In 1928 ontstond opnieuw een groep 22. Akela van Eijnsbergen werd in 1927 akela bij groep 17, maar in deze groep waren de onderlinge verstandhoudingen niet goed. Daarom splitste de horde zich in 1928 af en vormde een zelfstandige groep 22. Door gebrek aan verkennerleiding ging de groep in 1931 met zeventien welpen en zes verkenners over in groep 18. Later wordt voor een derde keer een groep 22 opgericht. In 1935 had ze haar troeplokaal op Korte Dreef 3. De groep had een Oranje das met een blauwe rand. De groep was onderdeel van de Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP). In 1937 had de groep een stam: Pieter Maritz stam. In november 1935 werd Willem hopman en groepsleider van groep 22 de Geuzen.

Anderhalf jaar later, in mei 1937, werd hij hopman en groepsleider van groep 26 in Rotterdam. Deze groep was verbonden aan de Doofstommen inrichting in Rotterdam. In december 1939 stopte hij als hopman en in maart 1940 als groepsleider bij deze groep.

Wim trouwde in november 1939 met Petronella Goedvolk (Rotterdam, 1909) en woonde – met een onderbreking – in de De Quakstraat op Zuid.

In de oorlogsjaren is hij directeur van het Charloisse Volkshuis aan de Katendrechtse Lagedijk. Hij raakt betrokken bij het verzet en deed werk voor de Knokploeg (KP). In het Volkshuis worden enkele Haagse KP-ers ondergebracht. Verder worden er wapeninstructies gegeven en ook wapens opgeslagen.

Op donderdag, 26 oktober 1944 wordt Chris Cattel meegenomen naar het hoofdbureau van politie omdat zijn legitimatiepapieren niet in orde zijn. Chris was oprichter van een KP-ploeg. In de auto van Chris wordt een wapen en een sleutel met het label van het Charloisse Volkshuis gevonden. In het zakboekje van Chris vindt de Sicherheitsdienst (SD) ook het (schuil)adres van ds. De Jong. Op dit adres worden drie mensen, onder wie de dominee, gearresteerd. Daarna wordt ook huiszoeking gedaan in het Charloisse Volkshuis, waar de directeur Willem van der Schee als verdachte wordt weggevoerd naar het gebouw van de SD aan de Heemraadssingel.

Op 28 oktober 1944 werden Willem en zijn medeverzetsstrijders als *illegaal werker* gefusilleerd op schietbaan Kralingseweg. Hij werd in eerste instantie begraven op begraafplaats Crooswijk. In december 1945 is hij herbegraven in het familiegraf op de Nederlands Hervormde Begraafplaats Oud Charlois te Rotterdam.



Op de muur van een klein gebouw op het terrein van de schietbaan van de Koninklijke Scherpschutters-Vereniging "Rotterdam", waarachter de oorspronkelijke openluchtschietbaan was gesitueerd, is een plaquette te vinden die de herinnering levend houdt aan wat zich hier in de laatste maanden van 1944 heeft afgespeeld.



Hij ontving postuum het Verzetshedenkingskruis.

### Meer informatie

[Willem Leendert van der Schee \(1909 - 1944\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Willem Leendert van der Schee \(Rotterdam \(zh\), 5 juni 1909 - Rotterdam \(zh\)/schietbaan Kralingseweg, 28 oktober 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Willem Leendert van der Schee | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Willem Leendert van der Schee | Oorlogsgravenstichting](#)

[Home \(lo-lkp.nl\)](#)

[roorda-teelen-pg-198-218.pdf \(wwii-netherlands-escape-lines.com\)](#)

[Schietbaan Kralingen - Hantje de Jong](#)

[Arrestatie - Hantje de Jong](#)

[Nederlandse Oorlogsgraven Oud Charlois - Rotterdam \(Charlois\) - TracesOfWar.nl](#)

[Rotterdam - Begraafplaats Charlois - - graf 406634 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 10, 1935](#)

[» 1935-11 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 2, 1937 »](#)

[1937-02 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 5, 1937 »](#)

[1937-05 - Pag. 23 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 11, 1939](#)

[» 1939-12 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 3, 1940 »](#)

[1940-03 - Pag. 32 | Delpher](#)

[25 jaar padvinderebeweging te Rotterdam » » \[1936\] - Pag. 19 | Delpher](#)

[Nederland in de Tweede Wereldoorlog - Ab Judell in Rotterdam \(tweede-wereldoorlog.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.