



Jan Bruno de Langen is geboren op 21 april 1921 in Den Haag. Hij was de zoon van Bruno Jan de Langen en Marie Margaretha van Gorcom. Jan had een zusje.

In zijn jeugd was hij lid van Scouting bij de Hervormde Stadszending in Den Haag. Vlak voor de oorlog werd hij goedgekeurd voor militaire dienst, maar hij ging niet in dienst. Hij had in zijn jeugd veel last van astma.

Hij werkte voor de PTT in Den Haag en woonde in Voorschoten.

Met zijn collega's Jan Marinus Dronkers en John Alphonsus Mulder besloot hij naar Engeland te gaan. Op 16 mei 1942 gingen ze in een bootje met de naam Joppe vanuit Hellevoetsluis naar zee. Ze hadden zowel het bootje als de motor goed uitgeprobeerd maar op een gegeven moment viel de motor uit en moesten ze al zeilend verder. Een Brits schip pikte hen op en bracht de heren op 18 maart naar Harwich, Engeland. Daar kwamen ze twee dagen later aan. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna werd Jan op 3 juli 1942 verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Dronkers bleek in Nederland NSB'er te zijn geweest. Hij was een spion en werd in de gevangenis van Wandsworth op oudejaarsavond opgehangen. De Langen en Mulder werden vrijgelaten zodra bleek dat zij niets van Dronkers' bijbedoelingen afwisten en gingen op theevisitatie bij de koningin.

De Langen kreeg het Bronzen Kruis, kwam bij de Prinses Irene Brigade en nam in augustus 1944 deel aan de landing in Normandië.

Na de oorlog woonde hij weer in Den Haag en was lid van het Genootschap Engelandvaarders. De laatste jaren leefde hij zeer teruggetrokken in gezelschap van honderden muizen. Nadat zijn huis in Den Haag op 19 mei 1993 in brand vloog, overleed hij aan de gevolgen van zijn brandwonden.

## Meer informatie

[Jan Bruno de Langen - Wikipedia](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)  
[| Nationaal Archief](#)

[De Telegraaf » 21 mei 1993 - Art. 452 | Delpher](#)  
[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 - G t/m L \(geni.com\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.