



Willem Verburgt is geboren op 6 februari 1910 in Heemstede. Hij was de zoon van Breunis Verburgt en Catharina Francisca Klaessen.

Hij was in 1933 akela van Die Tweede Haarlem. Tussen januari 1936 en juli 1938 was hij daarnaast groepsleider en hopman van groep 9. Bij die Tweede Haarlem wordt hij scoutsleiding en blijft dat tot maart 1940. Hierna wordt hij Hopman en krijgt zijn erkenning in oktober 1940. In december 1939 wordt mej. C. Verburgt welpenleidster bij groep 2.

Willem trouwde op 29 juni 1939 in Aalsmeer met Sietske Buisma. Ze verhuizen na hun huwelijk naar Haarlem en wonen in mei 1940 op de Zomerluststraat 5.

In maart 1942 wordt er een besloten studiekering opgericht met padvindesleiders van de afdeling Haarlem met als doel om plannen te maken voor de opbouw van jeugdverenigingen na de oorlog. De groep komt samen in het Instituut voor Talen- en Handelonderwijs aan de Wilhelminastraat in Haarlem, waar Johan Lohman directeur was. Er komen rapporteursvergaderingen en sectie vergaderingen.

Johan was hoofdverspreider van de illegale krant *Vrij Nederland*. In zijn huis werd op dinsdagmiddag 23 november 1943 een inval gedaan en hierbij werd een pak met 500 exemplaren van 'Vrij Nederland' gevonden. Het gezin werd afgevoerd naar het politiebureau. De volgende dag werd het instituut van Lohmann doorzocht en daarbij werd onder andere een boekje gevonden met namen en adressen van verspreiders en lezers van 'Vrij Nederland' in Haarlem en Heemstede. De zaak was aan het rollen gebracht doordat verspreider Ernst Moorhoff was opgepakt. 'Foute' Nederlanders hadden bij hem 'Vrij Nederland' gezien en dit gemeld. De Sichterheidsdienst dreigden Moorhoff dat ze zijn vrouw, pas terug uit het ziekenhuis na een zware bevalling, ook zouden arresteren en verhoren. Onder die druk bezweek Moorhoff en noemde de naam van Lohmann. De vondst bij Lohmann van het adresboekje had zeer ernstige gevolgen. In de weken na Lohmanns arrestatie werden ongeveer vijftig personen gevangen genomen.

Ook de scoutingleiders Remmelt van Wetter, Wouter Kuyck en Willem Verburgt worden opgepakt. Wouter was ook verspreider van Vrij Nederland, maar van Remmelt en Willem is dit niet bekend. Mogelijk dat ze op de lijst voorkwamen als lezer of omdat de studiekringleden ook bekend waren.

Willem werd gevangen genomen en kwam op 28 januari 1944 in Kamp Vught met nr 8863. Daar werd hij tewerkgesteld bij Philips. Vanaf 26 mei 1944 zat Willem Verburgt als politieke gevangen in concentratiekamp Dachau. Zijn kampnummer was 68711. Hij werd op 29 april 1945 bevrijdt.

Meer informatie

[Willem Verburgt \(1910-\) » Stamboom du Pont » Genealogie Online](#)

[Willem Verburgt : genealogie per oudoogstgeest - Geneanet](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 2, 1933 » 1933-02 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 1, 1936 » 1936-01 - Pag. 37 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 7, 1938 » 1938-07 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 11, 1939 » 1939-12 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 9, 1940 » 1940-10 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Willem Verburgt – Verzetsmuseum](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[Willem Verburgt \(Heemstede, 6 februari 1910 - locatie onbekend, datum onbekend\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Velsing / Verhoeff - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

Troeplogboek Groep 7 Haarlem, De Vliegende Pijl (augustus 1939-juli 1946). Bijgehouden door Remmelt van Wetter (privé bezit).

[13336_klaar.pdf](#)

[Oprechte Haarlemsche courant » 04 jan 1941 - Art. 243 | Delpher](#)

[Nieuwe Haarlemsche courant » 28 jan 1953 - Art. 28 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.