



Theodorus Alexander Johannes Boers is geboren op 21 januari 1890 in Makassar, NOI. Hij was de zoon van Albert Boers (1847-1904) en Susanna Wilhelmina Sophia Hoedt (1855-1930).

Hij bezocht de kadettenschool in Alkmaar en daarna de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

Hij werd in 1914 assistent troepleider bij de afdeling Den Helder van de Nederlandse Padvinders Organisatie. Hij was toen tweede luitenant der Infanterie.



Theodorus trouwde op 16 februari 1916 in Den Haag met Marie Josephine van der Grinten. Ze kregen drie kinderen (Anton, 1916, Albertine, 1917 en Jaap, 1923). Hij ging met zijn vrouw en drie kinderen in november 1921 naar Nederlands Indië. Hij was daar onder andere inspecteur Opium van het Ministerie van Financiën in Batavia. Hij woonde rond 1930 in Malang en



vertrok daarna naar Padang op Sumatra. Daar is hij op 26 februari 1931 gescheiden. Een maand later op 1 april 1931 hertrouwde hij in Padang met Olga Catharina Helena Hansen, onderwijzeres. Ze overlijdt 2 jaar later op 6 juni 1933. In oktober 1933 keerde hij met zijn kinderen weer terug naar Nederland. Terug in Europa trouwde hij op 21 november 1935 in Wuppertal (Duitsland) met Lotte Mina Margarete Mullak.

Zijn dochter Albertine was in Malang lid van de padvindsters. Ze zat bij de Rode Troep van Hoppie Siedenburg.

Tijdens de meidagen was hij actief bij de verdediging van Nederland. Hij woonde met zijn vrouw toen aan de Surnameweg in Nijmegen. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 was kapitein Boers compagniescommandant van één van de compagnieën van het 11e Grensbataljon. Dit bataljon had als taak de eerste stoot van de vijand op te vangen aan het Maas-Waal-kanaal in de omgeving van Hatert. Op 13 mei was zijn compagnie actief rond Rhenen. Hij ontving vlak na de oorlog op 13 november 1946 een Bronzen Leeuw. In de voordracht stond:

*“Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op den vroegen morgen van 10 Mei 1940 onverschrokken en op bezielende wijze zijn compagnie, die in front en op de opengevallen flank door den, over het Maas/Waalkanaal bij Hatert doorgedrongen, vijand werd bedreigd, aan te voeren; daarbij het verloren terrein en zelfs de door een neven-onderdeel prijsgegeven kazematten opnieuw te bezetten en den vijand op zijn flank in bedwang te*

*houden, totdat hij in den namiddag van dien dag op bevel moest terugtrekken; voorts door in den namiddag van 13 Mei, nadat Rhenen reeds door de eigen onderdeelen was verlaten en door den vijand bezet, de brandende stad aan het hoofd van zijn, door voorafgaande nachtmarschen zeer vermoeide compagnie, ondanks van verschillende zijden ontvangen vuur, vastberaden en opnieuw binnen te rukken en, in een zwaar gevecht, daarbij bestookt door vliegtuigen, door te dringen tot aan en voorbij den spoorbaan en de spoorbrug over den Neder-Rijn Oostelijk van deze plaats; tenslotte, nadat hem was gebleken, dat de aanvallen van nevenonderdeelen niet waren geslaagd en hij tegen de overmacht alleen stond, op zoodanige beleidvolle wijze terug te gaan, dat hij daardoor en door zijn persoonlijke inwerking zijn compagnie volkomen in de hand wist te houden, om den verderen terugmarsch van zijn bataljon als achterhoede te dekken”.*

Militairen werden op allerlei plekken tewerkgesteld en Theodorus was hopman bij de Arbeidsdienst.

Al snel na de inval van de Duitsers richtte politieagent en scout Jo Onnekink in juni 1940, met enkele vrienden en zwagers in Arnhem de verzetsbeweging Pugno Pro Patria (PPP). In augustus 1940 gingen de groep PPP en de organisatie van Hoefsloot/Heinekamp, die ook een verzetsgroep wilden oprichten, samen. Nog in dezelfde maand vond er een samengaan plaats van de nieuwe Arnhemse groep met een groep die de sportleraar en hopman Dirk Willem Folmer uit Zeist had opgericht. De nieuwe organisatie kreeg de naam Oranjewacht. De leiding streefde ernaar om die tot een landelijk opererende organisatie te laten uitgroeien. Theodorus was lid van deze groep. Hij was onder andere belast met het overbrengen van springstof naar Den Haag. Veel verzetswerk hebben ze niet kunnen doen, want nadat Bernhard IJzerdraat, leider van de verzetsgroep De Geuzen, werd opgepakt, volgden veertig arrestaties onder leden van de Oranjewacht. IJzerdraat had namelijk een adresboekje van verzetsmensen bij zich toen hij opgepakt werd: een noodlottig toeval.

Theodorus werd gearresteerd op 24 februari 1941 en kwam waarschijnlijk terecht in het Oranjehotel in Scheveningen. Daar werd hij 9 maand gevangen gehouden. Hij stond terecht in het proces tegen de Oranjewacht op 27 oktober 1941 maar werd hierna weer vrijgelaten.

Op 15 mei 1942 werd Theodorus als Kapitein II G.B. met vrijwel alle Nederlandse beroepsofficieren in Duitse krijgsgevangenschap weggevoerd. Gedurende drie jaar verbleef hij in Duitse gevangenkampen. Via Ede ging hij naar Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser. Op 8 augustus kwam hij terecht in Stalag 371 Stanislau en in januari 1944 in Oflag 67 Neubrandenburg. Op 1 juni 1944 ging hij vervolgens naar Ilag VII / Oflag Tittmonin. Op 31 mei 1945 keert hij terug naar Nederland.

Na de bevrijding ontving hij het oorlogsherinneringskruis met gesp. Hij ging op 28 mei 1946 naar Nederlands Indië. Als commandant van I 11 R.I. W. brigade, had majoor Boers in de herovering van het district Tjiandjoer een belangrijke rol. Hij kwam om toen hij op 6 december 1947 tijdens een rit van Tjamis naar Cheribon op 18 kilometer ten noorden van Kawali vanuit een hinderlaag beschoten werd. Hij werd begraven op het Nederlands Ereveld Pandu in Bandung, NOI.



## Meer informatie

[De padvinder: orgaan voor de Boy Scout Beweging in Nederland, jrg 4, 1914, no. 165, 07-03-1914 » 07 maa 1914 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Zoekresultaten krijgsgevangenen vanaf juli 1940 – Krijgsgevangen.nl](#)

[Boers, Theodorus Johannes Alexander - TracesOfWar.nl](#)

['Bronzen Leeuw' onderscheiding voor Luitenant Kolonel Th.J.A. Boers - De Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling in mei 1940](#)

[Theodorus Johannes Alexander Boers | Oorlogsgravenstichting](#)

[Koloniaal woonhuis op de hoek van de Residentsweg \(Jl. Ray... | Flickr](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 10/12/1947](#)

[KITLV A931 - Studiofoto van het gezin Boers-van der Grinten | Digital Collections \(universiteitleiden.nl\)](#)

[KITLV A1453 - Bediende van het gezin Boers-van der Grinten in Malang | Digital Collections \(leidenuniv.nl\)](#)

[KITLV A1453 - Grafsteen van Olga Catharina Helena Boers-Hansen \(Bussum, 29-05-1902 - Padang 06-06-1933, tweede echtgenote van Theodorus Johannes Alexander Boers \(1890-1947\) | Digital Collections \(universiteitleiden.nl\)](#)

[De Geuzen van 1940 - A.M. Overwater | gedrukt boek | Bibliotheek.nl](#)

[Nijmeegsch dagblad » 09 dec 1947 - Art. 66 | Delpher](#)

[KITLV A931 - Een groep meisjes, onder wie Albertine Boers, van de scoutinggroep 'De roode troep' is aan het kamperen, vermoedelijk in de buurt van Malang | Digital Collections \(universiteitleiden.nl\)](#)

[Marie Josephine "Riet" van der Grinten \(1895-1985\) » Stamboom Boerstra » Genealogie Online](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.