



August (Guus) Antoon Maria Born wordt geboren op 28 augustus 1920 in Den Haag. Hij is de zoon van Joseph Petrus Johannes Born en Antonia B.M. Koets. Hij had twee broers en drie zussen. Het gezin verhuisde eerst naar Bussum, van waaruit Guus de lagere school in Utrecht bezocht. Hij ging naar de HBS in Utrecht en Hilversum.

De 1e Katholieke troep in Utrecht werd opgericht op 23 maart 1928 als de 1e Charles de Foucauldgroep en was een voortzetting van activiteiten op het Bonifatius Lyceum in Utrecht. Er kwamen twee patrouilles met leerlingen uit de hoogste klassen van het Bonifatius Lyceum. Er werd begonnen met een voortrekkersstam, later kwam er ook welpen en verkenner bij. De groep nam deel aan de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang. Tot 1937 was de groep onderdeel van de NPV als groep 8 en ging daarna verder als groep van de Katholieke Verkenner. Guus is in 1936 verkenner bij de Wolvenpatrouille. Zijn vader is secretaris/penningmeester en zijn broer Joop is in 1936 voortrekker.

Na zijn eindexamen in 1941 begon Guus zijn studie economie aan de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg, waar hij ook naartoe verhuisde. Hij werd er lid van het Tilburgs Studenten Corps St. Olof en meldt zich bij de Vriendenclub S.O.S.

Tijdens de oorlog besluit hij zich aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten in Groot-Brittannië. Hij vertrek op 27 mei 1943 uit Nederland volgt de route via het neutrale Zwitserland, waar hij zijn nieuwe vrienden Jan Buysen (ook een scout) en Richard Barmé ontmoet. Jan zou de oorlog overleven. Richard wordt in de winter van 1945 als verzetsstrijder gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. In oktober 1943 vervolgen ze hun route door Frankrijk, over de Pyreneeën en door Spanje naar Gibraltar. Van daar komen ze op 16 maart van 1944 in Groot-Brittannië aan.

† Op 12 Februari 1946 bracht onze lieve, moedige zoon en broer **GUUS ANTOON MARIA** officier bij het corps Mariniers te Batavia, drager van het kruis van verdienste, te Batavia, op 25-jarigen leeftijd, 't offer van zijn leven voor het vaderland.

Amersfoort:
J. P. J. BORN
A. E. M. BORN-Koets
Marinek wacht De Beer,
Hoek van Holland:
JOOP B. I. BORN
Amsterdam, Banstr. 19b.
PAULA J. M. BORN
Warley Barracks
Brentwood, Engeland:
LOEK G. M. BORN
Amersfoort:
NETTY E. M. BORN
JULIE Th. M. BORN
Amersfoort, 16 Febr. '46
Berkenweg 21.

De H.H. Missen zijn op Zaterdag 23 Februari om 7 en 8 uur en de plechtige Requiemmis om 10 uur in de St. Ansfriidusparochie te Amersfoort. Heer, geef Guus de eeuwige vreugde en ons de kracht om ons kruis te dragen.

Guus wordt getransporteerd naar het Amerikaanse opleidingskamp Camp Lejeune in North Carolina, waar hij wordt opgeleid tot marinier voor de strijd in Nederlands-Indië. Met zijn bataljon van de mariniersbrigade wordt Guus uitgezonden naar Java. Op 12 februari 1946 moet hij met een deel van zijn peloton een zuiveringsactie ondernemen in Krandji, een kampong bij Batavia. Samen met zijn ordonnans loopt hij voor zijn medesoldaten uit als zij onder vuur worden genomen. Guus komt om het leven als zijn munitietas wordt geraakt door een kogel en ontploft. Hij is 25 jaar geworden. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya

Guus ontving in augustus 1944 het Kruis van Verdienste voor: *voorbereiden en uitvoeren van een*



plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt. Kort na zijn dood is hij bij Koninklijk Besluit met terugwerkende kracht bevorderd tot 1e luitenant der mariniers.

Vlak na de oorlog maken de katholieke scouts in Utrecht een herdenkingsplaat met daarop de namen van de omgekomen voortrekkers van Katholieke groepen; Antoon Bartmann (1925), Loe Berghout (1926), Guus Born (1920), Hans Freericks (1925), Rudi Kieft (1920), Piet Kousbroek (1924), Jan Meurs (1918), Jan Schmeink (1922), Dick van Toor (1918), Jo van Veenendaal (1920) en Joop Wilderbeek (1926). De plaat heeft een tijd gelegen op de zolder van het oude districtskantoor van de Katholieke Verkenner in Utrecht en ligt nu in het museum van regio Drie Rivieren-Utrecht.



In 1953 gaf zijn groep een lustrumboek uit waarin zijn naam voorkomt. Guus staat vermeld op het monument van de toenmalige R.K. HBS 'In 't Gooi' ter nagedachtenis aan 17 oud-leerlingen en een oud-leraar die zijn omgekomen gedurende de Tweede Wereldoorlog en de politionele acties in Nederlands-Indië.

Meer informatie

- [Guus Born, Den Haag 1920 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2021](#)
- [Traditieboek van de 1e Charles de Foucauld-groep Utrecht » » \[ca.1936\] - Pag. 51 | Delpher](#)
- [Lustrumboek van de 1e Charles de Foucauld Groep Utrecht, 1928 - 1953](#)
- [1e Charles de Foucauld Groep \(Utrecht\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)
- [Guus Born - monument voor de vrijheid](#)
- [August Antoon Maria Born \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)
- [Born, A.A.M. | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)
- [Engelandvaarders erelijst 1940-1945 \(geni.com\)](#)
- [Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)
- [| Nationaal Archief](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.