



Tobias (Tobs, Tom) Maurits Biallosterski is geboren op 18 april 1920 in Bloemendaal. Hij was de zoon van de joodse Tobias Biallosterski en de niet joodse Guurtje de Graaf. Ze trouwden in 1917 en kregen drie zoons, Willem (1917), Tobias (1920) en Ben (1924). Hun vader was eerder getrouwd met Saartje Wolff en met haar kreeg hij een zoon, Josef en twee dochters. Op 26 april 1934 verhuisde het gezin naar Amsterdam. Hun vader is diamantzager.

Tobs ging in Bloemendaal naar de lagere school en daarna naar de MULO. Hij hield van het fokken van konijnen en spotten van watervogels. In Amsterdam rondde Tobs zijn opleiding op de MULO af. Hierna ging hij nog drie jaar naar de Middelbare Technische School, studie bouwkunde, maar zakte voor het eindexamen. Inmiddels woonde de familie op de Plantage Middenlaan 10, 2 hoog.

Tobs werd in juli 1940 lid van stam de Flibustiers van groep 3 De Batavieren in Amsterdam. In oktober werd hij geïnstalleerd als loodsgast. Hij haalt dan ook zijn insigne Nationale Dienst. Zijn broertje Bennie was zeeverkenner bij deze groep. De Batvieren waren eigenaar van tweemaster De Lichtstraal en voeren er mee op het IJsselmeer.

In Amsterdam roeide hij bij Poseidon aan de. Deze Joodse roeivereniging werd in 1907 opgericht en in de statuten stond dat niemand op grond van het geloof geweigerd mocht worden. Zijn vader was diamantslijper en Tobs werkte drie jaar als gezelschap bij zijn vader in de zaak, maar dit soort werk kon hem niet echt boeien.

Als op 10 mei 1940 de oorlog uitbreekt is zijn vader in Londen waar hij naar toe ging om een locatie te zoeken voor een nieuwe diamantzagerij. Tobias Sr. is van plan om de maandag na Pinksteren terug naar Nederland te vliegen, maar de strijd in Nederland gooit roet in het eten. Op 4 februari 1941 verhuisde moeder Guurtje met haar zoons Tobs en Bennie om praktische redenen naar de Kruidberglaan 46 in Velsen bij hun oma. Tobs gaat in Haarlem voor de Marnix apotheek werken.

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 wordt geprobeerd om het schip van groep 3, De Lichtstraal, te laten 'onderduiken' maar ze komt uiteindelijk toch in handen van de Marine Jeugdstorm. Zij dopen het schip om in *Van Speijk*. Het schip overleefde de oorlog. Twee zeeverkenners stappen over naar de Nationale Jeugdstorm. Verschillende zeeverkenners en loodsen worden actief in het verzet.

Langzaam raakt Tobs betrokken bij het verzet en sluit zich aan bij de Ordedienst (OD), een verzetsgroep van o.a. ex-militairen. Zijn schuilnaam is Hans de Bruin. Zijn werk bij de apotheek en het bezorgen van de medicijnen is een prima dekmantel voor zijn verzetswerkzaamheden. In het begin van 1941 begint hij mee te helpen Joden bij boeren onder te brengen. Hij doet dit onder andere samen met Jaap Balder, een timmerman uit

Broek op Langedijk. Eind oktober 1942 komt hij in contact met de verzetskrant Parool, waar hij zich met de distributie van de krant gaat bezig houden. Door het werk op het Parool moet hij stoppen met het helpen van onderduikers. Tobs was een vriend van Cock van Paaschen, een scoutingleider uit Den Haag, die werkte voor het illegale blad Je Maintiendrai.

Biallosterski was voor de oorlog verloofd met de joodse Klara Oudkerk. Zij was geboren in Den Helder, maar verhuisde ook naar Amsterdam. Zij was een nicht van Sarah Oudkerk, de vriendin van scout Henk Pelser. Die had Tobs al voor de oorlog leren kennen en kwam waarschijnlijk via de vriendin van Henk met zijn verloofde in contact.

In 1943 vond Tobs het te lastig worden om door Nederland te reizen met de vele controles en besloot om naar Engeland te gaan. Anton Schrader zorgt ervoor dat Tobs op 8 oktober 1943 naar Engeland kon uitwijken met de hulp van schipper Kees Koole uit Leidschendam. Het was de negende en laatste boot die Schrader organiseerde. In Engeland kreeg hij een opleiding tot geheim agent.

Op 31 maart 1944 wordt hij samen met Jan Steman bij Etten gedropt (codenaam Draughts 1) om de radiocontacten tussen Londen en de illegale pers te verbeteren. Na de dropping ging Tobs naar Cock in Santpoort. Samen gingen ze terug naar de droppingsplaats om de apparatuur, die Tobs daar verstopt had, op te halen. Er lag bijna niets meer, maar wel nog zijn kristallen, die hij teleurgesteld meenam. Twee dagen later kwamen Jos en Cock en de twee agenten bij elkaar in het Vredespaleis. Tobs en Jan hadden geld uit Engeland meegekregen, informatie en een bericht van de Koningin. Omdat Tobs zonder radio niets kan, gaat hij op 19 april 1944 via Frankrijk en Spanje terug naar Engeland.

In juli van dat jaar trouwt hij met de Deense Eva Skotting in de Zweedse Protestantse Kerk in Londen. Op 9 september 1944 wordt hij weer gedropt (codenaam Mandrill), nu als verbindingsofficier voor koningin Wilhelmina bij de leiding van het verzet. Hij moest wapendroppings gaan organiseren voor de Binnenlandse Strijdkrachten. In december heeft hij contact met zijn oude stuurman Dick Hütter en brengt een bezoek om over 'zaken' te praten.

-11-

Hoe gezellig spraken we over onze onbezorgde gouden troeptijd. Hoe doordrongen en verzekerd was hij van de grote idealen, die we ons als jongens al, primitief en onbewust nog, gekozen hadden. En hoe smartelijk en teder sprak hij over zijn broer Ben, die juist voor zijn thuiskomst door burenverraad weggevoerd was. Tobs heeft het niet gemakkelijk gehad en ook geen gemakkelijk leven gezocht. Hij laat voor velen een grote open plaats achter.

- - - - -

Op 9 februari 1945 werd hij bij het inspecteren van een droppingsterrein bij Wognum gearresteerd door de Grüne Polizei. Hij werd opgesloten in de gevangenis in Obdam, ontsnapte en werd bij die poging neergeschoten. Vervolgens werd Tobs overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen. Daar overleed hij op 25 februari aan zijn verwondingen. Hij is begraven op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag, in het massagraf voor de slachtoffers van het bombardement van de Geallieerden op het Bezuidenhout in de hofstad.

Tot onze groote droefheid ontvingen wij op 9 Mei 1945 het bericht van overlijden te Scheveningen van onzen innig geliefden Zoon, Echtgenoot, Kleinzoön, Broeder en Zwager op 24 Februari Lt. T. BIALLOSTERSKI M.B.E., in den leeftijd van bijna 25 jaar. Hij gaf zijn leven voor Koningin en Vaderland. Namens allen: G. BIALLOSTERSKI-DE GRAAF, Santpoort, Kruidbergerweg 99. Evac.-adres: Amsteldijk 155 A, A'dam. Verzoeker geen rouwbeklag.

In de speciale uitgave van *De Spil*, het maandblad van Groep III, verschijnt een in Memoriam.

..12..
Tobs,
Bovenstaand stukje zegt eigenlijk al genoeg. Toch wil ik er enkele woorden aan toevoegen. We hebben een tijdje je in je ondergrondse functie mee mogen maken. Daarom weten wij, dat wat hier staat nog maar een deel van je moeilijk en gevaarlijk werk was. Het was stom pech, dat ze je gegrepen hebben. Je werd neergeschoten. Maar in onze nagedachtenis zullen we altijd aan je paraatheid denken. Aan je paraatheid en aan de uitvoering van je voortrekkersmotto: DIENEN.

Zijn broer Ben wordt aan het eind van de oorlog gearresteerd als hij ondergedoken is om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen. Hij komt terecht in verschillende concentratiekampen en overlijdt op 8 februari 1945 aan longontsteking in concentratiekamp Buchenwald. Zijn broer Jozef vertrok in november 1939 naar Malang met zijn vrouw en zoon Freddy. Hij overlijdt op 12 augustus 1942 in Malang.



Zes zeeverkenners van groep 3 De Batvieren kwamen om tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarvan vijf in het verzet; Hans Schippers, Tobias Biallostowski, Ben Biallostowski, Leo Frija en Jacques Bak. Wim van Bentum kwam om in Duitsland tijdens de Arbeitseinsatz en schipper Gerrit Koopmans overleed vlak na de oorlog door ziekte. Ze werden door groep 3 herdacht in een speciale uitgave van *De Spil*, het maandblad van de groep, van 8 oktober 1945. Stuurman Dick Hütter schrijft hierin een gedicht; *Het is stil rond het graf / Slechts de wind fluit zijn lied / Van de vrijheid en van de zee / En doet klap'ren hun vlag / Als eresaluut / En geeft hun Gods zegen mee.*

Tobs werd onderscheiden met het Bronzen Kruis voor ontsnapping uit bezet gebied vanuit de Haringvliet en omdat hij werd gedropt op 1 april 1944 en 9 september 1944. Daarnaast werd hij in 1944 *Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE)*.

Op 25 februari 1946 is hij postuum in het register van Ridders der 4e klasse der Militaire Willems Orde ingeschreven. De medaille werd door Prins Bernard op 6 april 1946 in Kopenhagen aan zijn echtgenote uitgereikt. In Santpoort-Noord is de Biallostowskiilaan naar hem vernoemd.



Meer informatie

[Tobias Biallostowski - Wikipedia](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Tobias Biallostowski \(joodsmonument.nl\)](#)

[Tobias Biallostowski | Oorlogsgravenstichting](#)

[Tobias Biallostowski | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Tobias Biallostowski - joodsamsterdam](#)

[Tobias Biallostowski \(Bloemendaal, 18 april 1920 - Ziekenhuis Oranjehotel Scheveningen, 25 februari 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Kopenhagen. Mevrouw Biallosterski \[familielid van de geheim agent Tobias Biallosterski?\] ontvangt de Militaire Willemsorde voor de verzetsdaden van Tobias Biallosterski uit handen van prins Bernhard | Nationaal Archief](#)

[Tobias Biallosterski • Oorlogsslachtoffers IJmond](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

[Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen](#)

[Tobias Biallosterski | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Lichtstraal » Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten \(ssrp.nl\)](#)

Lichtstraal, een Zeeuwse Klipper met een rijke geschiedenis, Everard Peter van Emmerik, 2024

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 26, 1940, no. 8, 1940 » 1940-09 - Pag. 22 | Delfer](#)

Speciale uitgave van *De Spil*, maandblad van Groep III, oktober 1945

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.