



Johan (Hans) Enno Fanoy is geboren op 8 juli 1920 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Johan Christoffel Fanoy en Josephine Backer. Hij had een broer en een zus. Zijn moeder overleed in 1933 en zijn vader bleef in Semarang en werd in de oorlog als krijgsgevangene geïnterneerd.

Politieke richting: Geene. Was Padvinder voor de oorlog.

Johan was padvinder voor

de oorlog. Na de lagere school en een aantal jaren HBS in onder andere Batavia en Semarang, ging hij naar Nederland waar hij in Bussum de HBS afmaakte. Daarna ging hij naar het Koninklijk Instituut voor de Marine waar hij ook tijdens de invasie was. Hij zwaaide af op 15 juli 1940 en werd Korporaal adelborst van de zeedienst. Tot juli 1941 ging hij naar de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam en monsterte daarna aan op een kustvaarder. Hij wilde in Zweden deserteren maar werd opgepakt en teruggestuurd naar Nederland. Daar ging hij naar de Radio telegrafisten school in Amsterdam. Hij woonde toen in Amsterdam. Een maand voor zijn eindexamen ging hij in januari 1942 samen met twee collega korporaal-adelborsten Fred Rotteveel en Jan Fennema op de fiets richting België, maar werden nog aan de Nederlandse kant van de grens door een 'foute' douanier aangehouden.

Uiteindelijk verlieten ze op 18 februari 1942 Nederland om naar Zwitserland te gaan. Na veel avonturen werden ze daar gearresteerd. Na hun vrijlating probeerden ze illegaal vanuit Zwitserland via Frankrijk naar Spanje te gaan, maar werden weer opgepakt en in Zwitserland opgesloten. Ze moesten vijf weken dwangarbeid verrichten. Uiteindelijk mocht hij samen met Jan legaal Zwitserland verlaten. Per verzegelde diplomatieke trein ging de reis naar Barcelona, maar Hans mocht Spanje niet in omdat hij volgens de leeftijd op zijn - valse - papieren nog dienstplichtig was. Voor hem was de wandeling over de Pyreneeën de enige oplossing. Na veel tijd, teleurstelling en hoop kwam hij - zoals gebruikelijk - in Spaanse gevangenis terecht. Na vrijlating ging hij via Madrid en Lissabon per KLM naar Bristol waar hij op 7 juni 1943 aankwam. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna werd hij op 19 juni verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

In Engeland kon hij zijn Marine-opleiding voltooien. Van april 1944 tot januari 1946 voer hij op de HMS Tromp in de Pacific.

Hij trouwde met Jeltje en hij ging wonen in Lindfield, New South Wales, Australië.

Hans ontving het Verzetshedenkingskruis, Kruis van Verdienste, Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken voor Oorlog en Vrede.

Hij is overleden op 6 juli 1993.

Meer informatie

[Fanoy, Johan Enno - TracesOfWar.nl](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Johan Enno Fanoy \(Batavia, 8 juli 1920 - locatie onbekend, 8 juli 1993\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Registratie Johannes Christoffel Fanoy & Joostina Louise Ludwiga Backer & Johan Enno](#)

[Fanoy & Jacques Fanoy & Johanna Louise Fanoy in 1913 te 's-Gravenhage » Open](#)

[Archieven](#)

[Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog](#)

[Faas / Fluitsma - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Verzetshedenkingskruis : C t/m F \(geni.com\)](#)

[1993-10-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[1982-12-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.