

Jansje Sunderman-Witkamp



Jansje Andrina Witkamp is geboren in 1892 in Rotterdam. Ze was de dochter van Marius Witkamp en Andrina Adriana Kerksen. Ze trouwde op 29 mei 1923 in Schiedam met Antoine Marinus Sunderman. Ze kregen drie kinderen; Christiaan Hendrik Coenraad (1924), Andrina Adriana (Ien of Ineke) (1926) en Antoine Marinus (1931). Antoine was procuratiehouder van de distilleerderij fa. Van den Eelaart in Schiedam.

Haar man was actief als hopman bij de Schiedamsche Padvindersvereniging. Hij zat hier vanaf 1932 in het groepscomite en was hopman. In september 1936 ontving hij zijn volmacht als assistent districtscommissaris voor Schiedam van District Rotterdam. Hij bleef dit tot het verbod op Scouting. Jansje was ook actief bij de groep. Zoon Christiaan was waarschijnlijk al voor de oorlog scout en dochter Ien waarschijnlijk al voor de oorlog padvindster.

Antoine was tijdens de oorlog actief in het verzet. Met zijn vrouw en dochter staat hij in de kaartenbak van de ondergrondse Neutrale Organisatie (De NO), de verzetsgroep uit Schiedam.

Na de oorlog werd Jansje bestuurslid van het Nederlands Meisjes Gilde in Schiedam. Haar man werd weer actief als assistent districtscommissaris. Christiaan wordt vlak na de oorlog stuurman bij de groep. Hij trouwt met een padvindster. Ien is actief bij de padvindsters en trouwt met een zeekadet.

Jansje overleed in juni 1980.

Meer informatie

[Jansje Andrian Witkamp geb. ca. 1892 Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ovl. Ja, datum echter onbekend: Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930 \(voorouder.nl\)](#)

[Nieuwe Rotterdamsche Courant » 29 mei 1923 - Art. 132 | Delpher](#)

[Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde » 23 mei 1924 - Art. 41 | Delpher](#)

[Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde » 03 aug 1926 - Art. 29 | Delpher](#)

[De banier : staatkundig gereformeerd dagblad » 18 dec 1931 - Art. 36 | Delpher](#)

[Detail Archief van het Voormalig Verzet - publiekswaard Schiedam](#)

[Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 15 juli 1946 | pagina 2 - Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker \(courant.nu\)](#)

[Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 17 november 1947 | pagina 2 - Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker \(courant.nu\)](#)

[Het Nieuwe Stadsblad | 19 maart 1971 | pagina 4 - Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker \(courant.nu\)](#)

[Het Nieuwe Stadsblad | 25 juni 1980 | pagina 29 - Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker \(courant.nu\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.