

# Fred Hoogewoening



Frederik Johannes (Fred) Hoogewoening is geboren op 29 januari 1923 in Amsterdam. Hij was de zoon van Frederik Johannes Hoogewoening en Alida Plank. Zijn ouders waren gescheiden en zijn moeder was hertrouwd. Fred had een broer en een stiefzus. Voor de oorlog woonde hij in Heemstede.

Hij was vanaf 1933 tot 1940 lid van scouting en was patrouilleleider.

Op 1 augustus 1943 monsterde hij als stuurmansleerling aan op een schip met bestemming Zweden. Zijn doel was om zich in Engeland aan te sluiten bij de Nederlandse strijdkrachten. In Zweden aangekomen bleef hij achter en vond werk op de Nederlandse ambassade in Göteborg. Vervolgens volgde hij een opleiding tot radiotelegrafist op de zeevaartschool in Göteborg. Na het voltooien van die opleiding werd hij op 24 juli 1944 per vliegtuig overgebracht naar Engeland waar hij als marconist geplaatst werd bij het Bureau Inlichtingen.

Als Bureau Inlichtingen agent werd hij gedropt in Zwammerdam (ZH) op 31 december 1944. Zijn codenaam was Lammetje. Hij had tot taak om voor de verzetsgroep Albrecht een communicatielijn met Engeland op te zetten. Op 22 februari 1945 werd zijn zender echter door de Duitsers uitgepeild waarna hij werd gearresteerd. Hij werd opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen.



Na de aanslag op Rauter bij de Woeste Hoeve in de nacht van 6 op 7 maart 1945, werden in heel Nederland zogenaamde Todeskandidaten geselecteerd en als represaille voor de aanslag gefusilleerd. Sergeant Hoogewoening was een van de 38 verzetsmensen die als vergelding zijn geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag op 8 maart 1945. Hij werd in eerste instantie begraven in Wassenaar en is na de oorlog overgebracht herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats in Heemstede. Op 3 oktober 2011 is

hij met militaire eer in aanwezigheid van de familie herbegraven op het Nationaal ereveld Loenen.



Na de oorlog ontving hij het Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt. Daarnaast ontving hij een Bronzen Leeuw.

De naam van sergeant Hoogewoening staat vermeld op het gedenkbord Engelandvaarders dat in de kapel op het ereveld Loenen hangt. Zijn naam staat ook op het monument op het Marineterrein in Amsterdam.

### **Meer informatie**

[Frederik Johannes Hoogewoening - Wikipedia](#)

[Frederik Johannes Hoogewoening \(Amsterdam, 29 januari 1923 - Wassenaar,](#)

[Waalsdorpervlakte, 8 maart 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Frederik Johannes Hoogewoening | Oorlogsgravenstichting](#)

[Amsterdam, monument op het Marineterrein - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Frederik Hoogewoening - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Frederik Johannes Hoogewoening | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) -](#)

[Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

[Dodenboek Oranjehotel Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.