



Edward (Eddy) Arnold van der Harst is geboren op 3 november 1918 in Singapore. Hij was de zoon van Adriaan Abraham van der Harst en Maria Margaretha Been. Hij had een broer Leendert, een stiefzus en drie stiefbroers.

In 1925 kwam het gezin naar Nederland. In Den Haag ging hij naar de Christelijke HBS Bezuidenhout waar hij in 1940 eindexamen deed. Daarna ging hij studeren in Leiden. Hij was padvinder en woonde in Voorburg.

Samen met Nico Rijdsdijk (1919-1942) uit Zwijndrecht vormde hij een ondergrondse organisatie om Engelse soldaten die na juni 1940 in Noord-Frankrijk achtergebleven waren, naar Engeland te helpen ontluchten. Eddy stond daarnaast in contact met Derk van Lingen, "een plaatselijke leider van een organisatie voor Leiden en omstreken". Rijdsdijk en Van der Harst wilden samen met Van Lingen "een soort van internationale organisatie [...] vormen met de Belgen en Franschen, om Nederlanders naar Engeland te helpen".

Op 3 november 1940 werd Eddy gearresteerd omdat hij betrokken was bij relletjes waarbij hij, samen met Delftse en Leidse studenten, NSB'ers belaagden. Hij werd na zijn arrestatie overgebracht naar het Oranjehotel en opgesloten in cel 369. Hij zat hier van 3 november 1940 tot 1 februari 1941 gevangen. Zijn verhoor vond plaats op het Binnenhof en hier werd hij mishandeld omdat hij voor iemand anders aangezien werd.

Bij zijn vrijlating moest hij beloven niets meer tegen het Duitse gezag te ondernemen. Van der Harst ging echter gewoon door met zijn illegale werkzaamheden. Hij werd in de gaten gehouden en zijn kamer in Leiden en bij zijn vader werd een paar keer door de Sicherheitsdienst bezocht. Toen hij zich moest melden, besloot hij zich een tijdje schuil te houden. Hij dook onder in Katwijk aan Zee en ging van daar naar zeven verschillende onderduikadressen verspreid over het land. Na negen maand besloot hij naar Engeland te gaan. Via Frankrijk, Spanje, Portugal en Curaçao ging hij naar de Verenigde Staten en van daar via Canada naar Engeland. Hij arriveerde daar op 17 december 1942. Hij werd daar gerekruteerd om te vliegen voor de RAF. Zijn functie was vlieger.

Bij besluit van 25 februari 1943 ontving Eddy het Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Eddy van der Harst overleed in 1993.

## Meer informatie

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Edward Arnold van der Harst \(Singapore, 3 november 1918 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Edward Arnold van der Harst | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Registratie Edward Arnold van der Harst \(in het jaar 1940-1945\) » Open Archieven](#)  
[Registratie Adriaan Abraham van der Harst & Marie Magretha Been & Leendert Cornelis Abraham van der Harst & Edward Arnold van der Harst in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)  
[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.