



August Johannes Heyberg is geboren op 3 december 1908 in Rotterdam. Hij was de zoon van Jacobus Philippus Heyberg. Hij had twee broers en een zus.

In zijn jeugd was hij lid van Scouting en van Hockeyclub de Kieviten in Rotterdam. Na de lagere school volgde hij de handelsschool maar maakte deze niet af. Hij had verschillende baantjes en werd dienstplichtig militair.

Tijdens de meidagen van 1940 was hij gelegerd bij het depot in Scheveningen en zat tijdens de Duitse inval op vliegveld Valkenburg bij Den Haag. Op 12 mei was hij chauffeur van een kapitein die naar Landgoed Duinrell ging. Graaf Philip van Zuylen van Nijevelt bood daar aan om hen de weg te wijzen en stapte in de auto. Ze werden op een gegeven moment beschoten en de kapitein vluchtte. De graaf werd doodgeschoten door een wantrouwige patrouillerende Nederlandse soldaat, die hem had aangezien voor een vijandelijke indringer. Na de demobilisatie werkte August als ambtenaar Departement Algemene Zaken en woonde in Den Haag.

Op 23 februari 1942 vertrok hij via de zuidelijke route uit Nederland naar Zwitserland. Tijdens zijn verblijf daar verloofde hij zich met de consul van Brazilië, mw Guedes Nogueira. Vanuit Zwitserland ging hij via Frankrijk en Spanje naar Portugal en vloog van daar naar Ierland. Hij kwam hij op 28 november 1942 aan in Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna is hij op 3 december 1942 verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Hij trouwde na de oorlog met Elisabeth Gerardina Messchaert.

Meer informatie

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Philip Jules van Zuylen van Nijevelt | Oorlogsgravenstichting](#)

[Duinrell: Raggen door de bossen van baron Philip – Haagse Historie](#)

[August Johannes Heyberg \(Rotterdam, 3 december 1908 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Henneman / Heyers - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[August Johannes Heyberg : genealogie per petmol1 - Geneanet](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.