



Alexander Johannes Willem (Robbie) Wijting is geboren op 29 juni 1925 in Magelang, NOI. Hij was de zoon van Diedrich Wilhelm Wijting en Johanna Frederika Clasina Musler.

Zijn vader was luitenant der infanterie bij het KNIL en overleed in 1931. Een jaar later verhuisde Robbie met zijn moeder naar Nederland. Na een paar maanden in Den Haag, woonden ze tussen 1933 en 1939 in Soest en Utrecht. Hierna verhuisden ze naar Den Haag en Rob zat op de HBS aan de Beeklaan in Den Haag, toen de oorlog uitbrak. Robbie was lid van de Katholieke Verkenneren in Utrecht en/of Den Haag.

Hij maakte met een aantal vrienden waaronder de Delftse student Henk Appels en Albert Vogel, een plan om met een BM met buitenboordmotor naar Engeland te gaan, maar omdat de Duitsers de kust steeds strenger bewaakten, ging dit niet door. Voor Appels verzamelde hij sinds december 1940 samen met Vogel militaire inlichtingen. Op 26 juli 1941 werden ze gearresteerd door de Grune Polizei bij Arnhem terwijl ze bezig waren om anti luchtggeschut opstellingen in kaart te brengen. In hun cel zagen ze kans om het kaartje dat ze gemaakt hadden op te eten. Na drie dagen werden ze weer vrij gelaten. Ze kregen een anonieme tip dat ze door de Duitsers in de gaten gehouden werden en werden na een maand weer opgepakt, maar snel weer vrijgelaten.

Hij vertrok op 2 april 1942 op 16-jarige leeftijd met medescholier Edmund Lachman uit Nederland via de zuidelijke route en kwam uiteindelijk in Portugal aan. Van daar ging hij per vliegtuig op 22 oktober 1942 naar Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders



verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna werd hij op 3 november verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

In Engeland meldde zich aan voor een opleiding als vlieger bij de Royal Air Force (RAF), maar om toegelaten te worden moest hij zijn geboortedatum aanpassen. Via een 'tikfoutje' werd het 1924. Op 25 februari 1944 haalde hij zijn vliegbrevet in Canada. Hij werd ingedeeld bij het 64 Squadron RAF Fighter Command, dat uitgerust was met Spitfires en de nieuwe P-51 Mustangs. Met dat squadron viel hij o.a. doelen in Duitsland en bezet Nederland aan. In februari 1945 werd hij bevorderd tot reserve-tweede luitenant.

Hij trouwde op 1 augustus 1946 met Margaret Elizabeth Lyle Stewart. Ze kregen een zoon en een dochter. Na de oorlog besloot Wijting beroepsmilitair te worden. In 1946 en 1947 volgde Wijting in Engeland diverse vlieger-, schiet- en instructeurscursussen, waarna hij tot

1950 instructeur was op vliegbasis Gilze-Rijen. Op 5 november 1973 werd Wijting op 48-jarige leeftijd bevorderd tot luitenant-generaal en kreeg de functie van voorzitter van het Comité van de Verenigde Chefs van Staven.



Op 25 december 1945 werd in Leeuwarden de luchtverkennergroep Impeesa opgericht. De stam van de groep heette Bleriotstam, genoemd naar de Franse luchtvaartpionier Louis Blériot. Deze stam werd in 1957 opgeheven. Rob Wijting, voormalig commandant van Vliegbasis Leeuwarden en Commodore van de Koninklijke Luchtmacht, werd beschermheer van de groep. Hij was aanwezig bij de viering van het 25-jarig bestaan van de groep in 1970. Rond 1970 kreeg de groep weer een nieuwe stam. De groep fuseerde in 1989 met de Stanley, WiWeWa tot scoutinggroep de Esdoorn.

Rob is overleden in Leeuwarden op 27 augustus 1986.

Hij kreeg een groot aantal onderscheidingen. Hij ontving het Kruis van Verdienste. Aan dat kruis hechtte hij de meeste waarde. Daarnaast werd hij onder andere Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, Oorlogsherinneringskruis met gesp, Commandeur in het Legion of Merit (Verenigde Staten), Grootofficier in het Ordre national de la Légion d'honneur (Frankrijk), 1939-1945 Star (Verenigd Koninkrijk), France and Germany Star (Verenigd Koninkrijk), Defence Medal (Verenigd Koninkrijk) en de War Medal 1939 - 1945 (Verenigd Koninkrijk).

Meer informatie

[Robbie Wijting - Wikipedia](#)

[Registratie Diedericus Wilhelm Wijting & Johanna Frederika Clasina Müsler & Alexander Johannes Wilhelm Wijting in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Robbie Wijting \(Magelang, 29 juni 1925 - Leeuwarden, 27 augustus 1986\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Robbie Wijting - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Wier / Windt - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 · S t/m Z \(geni.com\)](#)

[Foto's \(nimh.nl\)](#)

[Wijting, Alexander Johannes Wilhelm \(1925-1986\) \(knav.nl\)](#)

[Albert Vogel jr. - Wikipedia](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 23 nov 1970 - Art. 199 | Delpher](#)

[Impeesa \(Leeuwarden\) - Scoutpedia.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.