



Maurice Benjamin de Wind is geboren op 18 augustus 1922 in Amsterdam. Hij was de zoon van Alexander de Wind (1889-1944) en Henriette Emma van Ameringen (1898-1944). De familie was joods. Zijn vader was musicus.

In zijn jeugd was hij lid van Scouting. Na de lagere school ging hij drie jaar naar de HBS in Amsterdam. Vanaf 1 maart 1940 studeerde hij viool en muziek en werd net als zijn vader musicus.

Vanaf februari 1941 woonde hij weer bij zijn ouders in Amsterdam. Toen in juli en augustus 1941 de eerste razzia's werden gehouden ging hij naar een vriend in Utrecht. In maart of april 1942 kreeg hij een oproep om te gaan werken in de joodse werkkampen in Drenthe. Hij meldde zich ziek en kreeg van een dokter een bewijs waardoor hij een paar maand uitstel kreeg. In juli 1942 kreeg hij de oproep om naar Polen te gaan en ook hier reageerde hij niet op. Hij dook onder in Tuindorp, Oostzaan. Daarna dook hij onder bij vrienden in Amsterdam. Zijn ouders werden op 23 februari 1943 opgehaald en kwamen terecht in Kamp Vught.

Hij vertrok op 17 juni 1943 via de zuidelijke route uit Nederland als Engelandvaarder. Hij kwam via België, Frankrijk, Spanje, Portugal aan in Gibraltar. Hij zat in Spanje een maand gevangen in Campo de concentración de Miranda de Ebro. Op 9 maart werd hij ingescheept en kwam op 16 maart 1944 aan in Liverpool, Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna werd hij op 20 april verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Hij werd daar gerekruteerd om te vliegen voor de RAF. Zijn functie was vliegtuigtelegrafist.

Na de bevrijding was hij als vlieger actief bij de onafhankelijkheidsoorlog in Nederlands Indië. Op 12 januari 1948 kreeg hij op Vliegkamp Morokrembangan bij Soerabaja het Kruis van Verdienste uitgereikt voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Zijn ouders kwamen vanuit Kamp Vught terecht in concentratiekamp Bergen Belsen. In de maanden september en oktober 1944 vertrokken een aantal deportatie-treinen vanaf Bergen-Belsen naar concentratiekamp Auschwitz met voornamelijk ouderen. Zijn vader en moeder kwam op 12 oktober 1944 om in concentratiekamp Auschwitz.

Meer informatie

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Maurice Benjamin de Wind \(Amsterdam, 18 augustus 1922 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Wier / Windt - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Maurice Benjamin de Wind \(1922 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](http://archieff.amsterdam)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

[Zoekresultaten » Open Archieven](#)

[Registratie Alexander de Wind & Henriëtte Emma van Ameringen & Maurice Benjamin de Wind in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Henriette Emma de Wind-van Ameringen | Oorlogsgravenstichting](#)

[Henriette Emma de Wind-van Ameringen \(joodsmonument.nl\)](#)

[Alexander de Wind | Oorlogsgravenstichting](#)

[Alexander de Wind \(joodsmonument.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.