



Jurjen Jan Ronner is geboren op 15 september 1922 in Culemborg. Hij was de zoon van Arjen Ronner en Sieuwke Poppinge. Jurjen had drie broers en twee zussen. De familie was gereformeerd. Zijn vader was als onderwijzer anderhalf jaar verbonden aan de Christelijke lagere school in Culemborg. In 1924 verhuisde het gezin naar Hoogezand, waar zijn vader hoofd van een lagere school werd. Toen Jan zeven jaar was overleed zijn vader aan een hartstilstand. Zijn moeder bleef achter met zes kinderen.

In 1930 verhuisde het hele gezin naar Den Haag-Scheveningen, waar zijn moeder onderwijzeres werd aan de school waar al haar kinderen het lager onderwijs volgden.

Jurjen was actief bij Scouting en was lid van de Gereformeerde Jongelings Vereeniging.

Na de lagere school ging Jurjen naar de MULO en de HBS in Den Haag. Hij lag thuis altijd overhoop met de 'verloofde' van zijn moeder en dat was de reden dat hij op een gegeven moment naar Arnhem ging en daar de HBS afmaakte. Hierna ging hij werken in Groningen. Zijn moeder trouwde in op 21 augustus 1942 met Johannes Reinier Lugtigheid (1908-1987).

Jurjen Jan vertrok op 25 november 1942 via de zuidelijke route uit Nederland. Via Frankrijk, Spanje en Portugal kwam hij op 16 juni 1943 aan in Engeland. Hij werd onderweg nog een tijd gevangen gezet in een concentratiekamp bij Perpignan in Zuid Frankrijk. Na enige maanden zag hij kans daaruit te ontluchten. Vervolgens werd hij met hulp van de Franse ondergrondse over de Pyreneeën geleid. Via Barcelona kwam hij tenslotte in Madrid aan, waar Jan werd opgevangen door de vrouw van de Nederlandse Consul, die hem maanden verpleegde vanwege totale uitputting. Daarna vervolgde Jan zijn reis naar Lissabon en vloog via Ierland naar Engeland, waar hij op 9 juli 1943 aankwam. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5 en daarna door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Hij ontving het Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Hij werd militair korporaal schrijver en nam dienst bij het KNIL. Voor de opleiding ging hij naar Amerika en later naar Australië. Hij behoorde na de bevrijding van Nederlands Indië op de Japanners tot het eerste luchtlandingsleger. Hij was gelegerd op vliegveld Kebajoran bij Batavia. Op een gegeven moment werd hij vermist en staat geregistreerd als gesneuveld op 30 november 1945 in Batavia, NOI. Zijn lichaam is niet gevonden. Er zijn verschillende verhalen rond zijn vermissing en dood. De ene versie zegt dat hij, tegen de regels in, het militaire kamp verliet, gekidnapt werd en vermoord. Een andere versie verhaalt over een overval van het kamp door extremisten.

Ook zijn broer Eelke (1925) sneuvelde in Nederlands Indië.

Meer informatie

[Jurjen Jan Ronner \(Culemborg, 15 september 1922 - Batavia \(WJav\), 30 november 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Jurjen Jan Ronner | Oorlogsgravenstichting](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) -](#)

[Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

[Dhr. J.J. Ronner - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West \(oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.