

Eric Willy van Rooy



Eric Willy van Rooy is geboren op 11 juni 1920 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Henri van Rooy en Nini Ebbink. Hij kwam uit een hervormd gezin. Zijn vader was oud zeeofficier en werkte daarna bij de Bataafse Petroleum Maatschappij (B.P.M.). Zijn ouders waren gescheiden in 1924 en zijn vader ging op een gegeven moment terug naar Nederland waar hij in Amersfoort ging wonen.

Eric was in Nederlands Indië padvinder tot 1938. Hij ging in Indië naar de lagere school en volgde twee jaar HBS. Daarna ging hij naar Nederland en ging naar de HBS in Amersfoort. Hij zakte voor zijn examen en deed dat uiteindelijk aan de HBS in Eindhoven. Hij wilde eigenlijk zeeofficier worden maar door het uitbreken van de oorlog ging dat niet door. Daarom ging hij naar de Zeevaartschool in Amsterdam en haalde zijn diploma stuurman in juni 1941. Hij ging daarna werken bij de Centrale Crisiscontrole Dienst in Den Haag waar hij ook ging wonen. Hij probeerde naar Engeland te komen maar dat mislukte. Hij moest 6 maand in Arbeidsdienst, kwam weer terug bij de controle dienst en nam daarna ontslag om te gaan varen.

Hij monsterde als kok-matroos aan op de Nederlandse Ms Deni en vertrok op 1 juni 1943 naar Zweden. Op 22 juli 1943 deserteerde hij in Varberg, Zweden. Hij meldde hij zich in Stockholm als vrijwilliger om dienst te nemen bij de Nederlandse Strijdkrachten en werd op 27 juli verhoord. Van daar ging hij naar Engeland waar hij op 25 februari 1944 aankwam. Hij werd gerekruteerd om te vliegen voor de RAF. Zijn functie was vliegtuigtelegrafist.

Hij overleed op 6 april 1991 en werd begraven op Norra Begravningsplatsen bij Stockholm.

Meer informatie

[Eric Willy van Rooy \(Soerabaja, 11 juni 1920 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)
[| Nationaal Archief](#)

[Overleg:Lijst van Engelandvaarders - Wikipedia](#)

[LOST - Rob Philips Memorial Archive - RAF-FAA Aviators Surviving WW2 \(aircrewremembered.com\)](#)

[Eric Willy Van Rooy \(1920-1991\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.