

Adrianus Rotgans



Adrianus Johannes Cornelis Jacobus Rotgans is geboren op 20 februari 1923 in Rotterdam. Hij was de zoon van Adrianus Jacobus Rotgans en Ingenetta Helena Schouten. Adrianus had een broer Lambertus (Bep) (1920) en twee zussen. Het gezin was protestant. Zijn vader was horeca exploitant en had vijf bedrijven in Rotterdam.

Bep en Adrianus waren beiden scout.

Na de lagere school en vier jaar Mulo in Rotterdam ging hij naar de Hotelvakschool St. Antonius in Rotterdam. Na zeven maand ging hij varen op de Holland Amerika Lijn. Vlak voor de oorlog werkte hij in de zaak van zijn vader tot deze tijdens het bombardement werd verwoest. Na de meidagen werkte hij in verschillende bedrijven, tot hij in de nieuwe zaak van zijn vader ging werken.

Tijdens het bombardement op Rotterdam werd café 'De Kroon' aan het Hofplein verwoest. Al in juni 1940, een paar weken na het verwoestende bombardement, werd een horeca noodvoorziening gepland aan de kop van een rij noodwinkels in Blijdorp. Het werd deels opgetrokken met afgebikt puin. In oktober 1940 begon zijn vader met dit restaurant De Kroon en Bep runde de bar. Hij woonde toen in Rotterdam Blijdorp.

Na de capitulatie pleegde hij met zijn broer daden van verzet. Toen het Geuzenverzet werd opgerold, werd het hen te heet onder de voeten. Zijn broer had al een paar keer geprobeerd op een Zweeds schip aan te monstereën maar dat lukte niet. Op 23 april 1943 deed Bep samen met zijn vriend Jansma een eerste poging om over land naar Engeland te komen. In Parijs ontmoetten ze Adrianus Marie Wijnen. Bep kreeg blindedarmontsteking en werd geopereerd. Jansma en Wijnen gingen terug naar Nederland om te proberen Adrianus op te halen, maar ze werden opgepakt. Jansma kwam terecht in Kamp Vught en Wijnen wist te ontsnappen. Toen Bep hersteld was, ging hij terug naar Nederland. Op 30 juni 1943 vertrokken Bep, Adrianus en Wijnen, via de zuidelijke route, uit Nederland. Adrianus kwam op 23 februari 1944 aan in Engeland via Gibraltar. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna werd hij op 23 maart 1944 verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Hij en zijn broer werden toegevoegd aan de Prinses Irene Brigade.

Meer informatie

[Adrianus Johannes Cornelius Jacobus Rotgans \(Rotterdam, 20 februari 1923 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Röpke / Rysbergen - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)
[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 · M t/m R \(geni.com\)](#)
[1979-12-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)
[1986-07-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)
[Café-Restaurant 'De Kroon' te Rotterdam \(nieuweinstituut.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.