



Karel Christiaan (Robbie) Mooiweer is geboren op 14 april 1923 in Bloemendaal. Hij was de zoon van Karel Christiaan Mooiweer en Anna Engelina Boyink. Hij had drie broers en drie zussen.

Robbie was actief bij Scouting. Hij volgde de lagere school en drie jaar MULO in Bloemendaal en ging daarna naar de kweekschool voor machinisten in Amsterdam. Daar was hij in 1939 klaar. In maart 1941 ging hij als machinist varen met de intentie om naar Engeland te vluchten. Maar toen hij hoorde dat zijn moeder ernstig ziek was, keerde hij terug naar Amsterdam. Zijn vader was actief bij de Orde Dienst en zat toen waarschijnlijk ondergedoken en zijn drie oudere broers zaten tijdens de oorlog in Nederlands Indië.

Begin 1942 werd hij assistent bedrijfsleider van een scheepswerf in Delft. Eind maart 1943 ging hij weer varen. Hij vertrok op 17 juli 1943 uit Nederland en deserteerde in het neutrale Zweden. Van hier ging hij op 2 februari 1944 naar Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna is hij op 21 februari verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Hij werd in Engeland opgeleid tot radiotelegrafist voor het Bureau Inlichtingen. Het BI werkte nauw samen met de Engelse Secret Intelligence Service (SIS). Na zijn opleiding tot radiotelegrafist was hij gereed om boven bezet Nederland te worden gearachuteerd. Zijn schuilnamen waren F.P.J. van der Zee; Jack, Kikkerdril, Robbie van Veen en Hein. Hij had de opdracht om het radiocontact te verzorgen tussen de Groep Albrecht en het BI in Londen en in Eindhoven. Daarnaast werd hij door het BI ingezet om collega-radiotelegrafisten die in bezet Nederland werkzaam waren te ondersteunen.

In de nacht van 5 op 6 juni 1944 werd Mooiweer samen met de agent Frans Dijkmeester in de omgeving van Waardenburg, boven Gelderland gearachuteerd. Dit ging niet geheel volgens plan, want het RAF-vliegtuig werd door twee zoeklichten gevonden, dus de springers moesten er zo snel mogelijk uit, en de piloten moesten daarna ontsnappen. Mooiweer landde ergens in Brabant, een aantal kilometers van het geplande pinpoint. Toen zijn opdracht uitgevoerd was besloot hij door de linies naar Eindhoven terug te reizen en meldde zich op 28 november 1944 terug bij het BI in Eindhoven.

Toen de nood aan de man was werd Mooiweer voor een tweede opdracht naar bezet Nederland uitgezonden. In de nacht van 30 van 31 december 1944 werd hij samen met de agent Frederik Johannes Hoogewoening, in de omgeving van Zwammerdam, boven Zuid-Holland gearachuteerd.

In 1948 ontving hij een Bronzen Leeuw omdat hij als parachutist-geheim agent een snelle radio-telegrafische verbinding met Engeland heeft opgezet. Daarnaast ontving hij de Britse Distinguished Conduct Medal.

Na de bevrijding trouwde Mooiweer met Lydia Stuurman. Ze emigreerden naar Australië waar ze hun achternaam wijzigden in Fairweather, en twee zoons kregen. Mooiweer werd er directeur van een textielbedrijf. Hij is overleden op 24 mei 1971 tijdens een zakenreis door Europa.

Meer informatie

[Robbie Mooiweer - Wikipedia](#)

[Robbie Mooiweer \(Bloemendaal, 14 april 1923 - locatie onbekend, 24 mei 1971\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Robbie Mooiweer - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Agenten op naam \(englandspiel.eu\)](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.