



Antoon Johannes Meijer is geboren op 25 februari 1925 in Zevenaar. Hij was de zoon van Steven Meijer en Catharina Barendina Nieuwenhuysen. Antoon had een broer Steven. Ze kwamen uit een protestants gezin.

Antoon was scout. Na de lagere school en 5 jaar HBS in Den Haag ging hij een jaar naar de Jagers in Den Haag en Tilburg en startte daarna op de KMA in Breda. Hij was cadet vaandrig bij het KNIL en zat tijdens de mobilisatie in Haarlem. Na de demobilisatie ging hij naar de opbouwdienst en daarna een half jaar naar Economische Hogeschool in Rotterdam. Vervolgens ging hij Indisch recht studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht tot januari 1942. Toen Nederlands-Indië werd ingenomen door de Japanners beschouwde hij het als zijn plicht om zo spoedig mogelijk bij de Nederlandse strijdkrachten te komen. Aan het begin van de oorlog woonde hij in Den Haag bij zijn ouders.

Hij vertrok op 21 januari 1942 uit Nederland met Frans van Beveren en Frits Spook om via de zuidelijke route naar Engeland te gaan. Ze gingen naar Zwitserland waar hij een tijd in een werkkamp zat en vervolgens talen ging studeren. Op 6 augustus 1943 ging hij via Frankrijk en Spanje naar Gibraltar. Van daar ging hij per schip naar Liverpool waar hij op 4 januari 1944 aankwam. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Op 26 januari 1944 werd hij verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Hij ontving het Kruis van Verdienste voor *het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt.*

Na de oorlog bleef hij beroepsmilitair. Hij trouwde met Carla Emmeline van der Upwich. Antoon is overleden op 12 september 1972 in Soest.

## Meer informatie

[Antoon Johannes Meyer \(Zevenaar, 25 februari 1918 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Overlijden Antoon Johannes Meijer & Carla Emmeline van der Upwich op 12 september 1972 te Soest » Open Archieven](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)  
[| Nationaal Archief](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)  
[Meer / Meijer - Stichting Neerlandisch Verzetsmonument](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.