



Stephan Marie Claessens is geboren op 15 juli 1922 in Batavia. Hij was de zoon van Karel Dominique Hubert Claessens en Helena Cromptvoets. De familie was katholiek. Zijn vader werkte als adjudant assistent apothekersassistent bij de Geneeskundige dienst op Java.

In Bandung was hij lid van Scouting en zwemvereniging Neptunus.

Na de lagere school en drie jaar HBS ging hij in juli 1939 met de Johan van Oldebarneveldt naar Nederland. In Den Helder ging hij naar het Internaat van de Zeevaartschool maar de school ging op een gegeven moment als gevolg van bombardementen dicht. Hij studeerde verder aan de Noorderkweekschool voor de zeevaart 'Abel Tasman' in Delfzijl en ging daarna varen.

Hij kreeg op een gegeven moment een aanstelling als lichtmatroos op de Fiducia en vertrok op 23 september 1943 uit Nederland met bloembollen en glas naar Malmö. Daar ontsnapte hij en ging naar Stockholm waar hij op 29 september werd ondervraagd. Vanuit Zweden ging hij naar Engeland en kwam daar op 13 augustus 1944 aan.

Hij werd agent bij de geheime dienst en werd gedropt in Nederland. Daar had hij contact met Groep Kees. In de nacht van 8 op 9 april 1945 werd hij door een line-crosser door de Biesbosch naar Sliedrecht gebracht. Zijn codenaam was George Stevens.

Hij trouwde met Ellen Amelie Louise Wagner en overleed op 16 juli 1993 in Maastricht.

Meer informatie

[Stephan Marie Claessens \(Batavia, 15 juli 1922 - locatie onbekend, 16 juli 1993\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Stephan Marie Claessens \(1922 - 1993\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Caarls / Czechowski - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Microsoft Word - KluitersDAGversie2.doc \(nisa-intelligence.nl\)](#)

[Line-crosser \(Biesbosch\) - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.