



Marius Emile Henricus Camps is geboren op 25 januari 1921 in Heerlen. Hij was de zoon van Antonius Camps en Maria Havens. Marius had drie broers en vier zussen.

Na zijn lagere school volgde hij 3 jaar handelsschool in Heerlen, 5 jaar HBS in Rolduc en 3 jaar Economische Hogeschool in Tilburg. Marius was actief bij Scouting. Het is aannemelijk dat hij lid was van de Sint Ailbertusgroep, die in mei 1935 aan het Rolduc werd opgericht. De groep is vernoemd naar de stichter van het klooster Rolduc. Hein Lochtman is de eerste hopman. Hopman van Can nam 1937 zijn groep deel aan de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Hij wilde al naar Engeland vanaf het moment van de capitulatie maar werd door zijn ouders tegengehouden. Hij hield zich aan het begin van de oorlog bezig met het helpen van gevluchte Franse krijgsgevangenen. Daarbij werd hij een keer opgepakt, maar wist zich er uit te praten. Daarnaast hielp hij bij het verspreiden van illegale kranten.

Hij vertrok op 14 maart 1943 uit Nederland via de zuidelijke route om als Engelandvaarder naar Engeland te gaan. Daar kwam hij via België, Frankrijk, Spanje, Marokko en Algerije op 8 februari 1944 aan. Hij werd gerekruteerd om te vliegen voor de RAF. Zijn functie was waarnemer.

Hij trouwde met Cornelia Josephina Anna (Corry) Teurlings op 29 augustus 1951 te Tilburg. Op 2 augustus 1978 is Marinus in Sint Pieters Leeuw, België, overleden.

Hij ontving het Kruis van Verdienste voor *het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt.*

Meer informatie

[Marinus Emile Henricus Camps \(1921-1978\) » Stamboom Tuerlings » Genealogie Online](#)

[Marinus Emile Henricus Camps \(Heerlen, 25 januari 1921 - locatie onbekend, 2 augustus 1978\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Oorlogsvliegers · 1940-1945 · RAF / FAA \(geni.com\)](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Caarls / Czechowski - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) -](#)

[Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.