

Meint Adolf (Max) Smid is geboren op 16 mei 1921 in Dieren. Hij was de zoon van Frederik Jan Smid en Margaretha Bongaards. Max had een zus. Zijn vader werkte als kassier bij de Gazelle rijwielfabriek in Dieren.

In 1932 werd in Dieren de Thunargroep door Hopman Oskamp opgericht. De verkenners maakten gebruik van het Jachthuis, de Havelaarstuin en de oude schuur die er stond bij Ellecom. Voor de welpen werd in 1936 het Welpenhuis, door de leden zelf gebouwd van dennenstammen, geopend. In 1937 werd de Malocostam opgericht. Max was zeven jaar lid van Scouting en lid van de Vrijzinnige Christelijke Jongelingenbond. Hij was verloofd met Aaltje van Zadelhoff uit Dieren



Na de lagere school en een jaar MULO in Dieren ging hij naar de HBS in Arnhem. Na een jaar ging hij van 1938 tot 1940 naar de Zeevaartschool in Den Helder. Hierna volgde hij twee jaar een cursus wiskunde in Arnhem en werkte op diverse plekken in Dieren en Arnhem. In november 1942 ging hij werken bij de NV Oostrederij en heeft als lichtmatroos op de Oostzee gevaren.

De laatste reis verliet hij Nederland op 1 augustus 1943 en deserteerde op 25 augustus in Zweden. Hij was niet van plan te deserteren maar toen plannen om passagiers illegaal naar Zweden te brengen waren uitgelekt, en hij hoorde dat hij bij terugkomst in Nederland ondervraagd zou worden, besloot hij in Zweden te blijven. Daar werkte hij op diverse plekken voor hij per vliegtuig op 17 februari 1944 naar Schotland ging. In Zweden werd hij geselecteerd om te worden opgeleid tot agent bij het Bureau Inlichtingen (BI). In Londen volgde hij de opleiding tot agent bij het BI. Het BI werkte nauw samen met de Britse Secret Intelligence Service (SIS). Na zijn opleiding tot radiotelegrafist was hij gereed om boven bezet Nederland te worden gearachuteerd.

Smid werd samen met de agent Robert de Brauw (1915-1945), in de nacht van 7 op 8 augustus 1944, in de omgeving van Driebergen/Leersum, boven Utrecht gearachuteerd. Hij werkte als radiotelegrafist/codist voor het Bureau Inlichtingen (BI). Op 13 april 1945 werd zijn opdracht beëindigd. Na de bevrijding van Nederland meldde hij zich terug bij het BI in Eindhoven.

Hij kreeg een Bronzen Kruis, de King's Medal for Courage in the Cause of Freedom en het Verzetsherdenkingskruis.

Hij is overleden op 28 januari 1984 in Hilvarenbeek.

Meer informatie

[Max Smid - Wikipedia](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Max Smid - Nationaal Archief](#)

[Sloun / Snijkers - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog](#)

[Verzetshedenkingskruis : S t/m U \(geni.com\)](#)

[Sloun / Snijkers - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Microsoft Word - KluitersDAGversie2.doc \(nisa-intelligence.nl\)](#)

[Nr.-197-12-2017.pdf \(oudheidkundigekring.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.