



Johan August Brünings is geboren op 28 april 1919 in Bandung, NOI. Hij was de zoon van August Willem Johan Brunings en Adele Olive Kerkhoff. Hij had een zus. Zijn ouders waren gescheiden en zijn moeder en zus woonden nog in Nederlands Indië tijdens de oorlog.

Hij ging naar de lagere school in Semarang en de HBS in Bandung. Op 6 september 1939 ging hij voor zijn verdere studie naar Nederland en studeerde Indologie aan de Universiteit van Leiden. Hij was actief bij Scouting voor de Duitse inval. Hij woonde op kamers in Leiden.

Politiek : Geen, was padvinder voor de invasie.

Toen de universiteit in november 1940 werd gesloten ging hij wonen in Oegstgeest en studeerde alleen verder. Hij slaagde voor zijn examen strafrecht in Utrecht. Omdat hij weigerde de loyaliteitsverklaring te tekenen, moest hij zich op 6 mei 1943 melden om tewerkgesteld te worden in Duitsland. In plaats daarvan dook hij die dag onder. Hij kwam in contact met mensen die er voor konden zorgen dat hij naar Engeland kon. Op 6 oktober 1943 ging hij met de sleepboot van C. Koole naar Goudswaard en van daar maakte hij op 10 oktober met nog een aantal Engelandvaarders de oversteek.

Hij werd agent van de Special Operations Executive (SOE) en trad na aankomst in Engeland in dienst als militair. Hij werd uitgezonden naar Nederlands Indië. Hij vocht onder andere in Indonesië tegen de Japanse bezetter. Hij nam daar een aantal keer deel aan een patrouille van de Services Reconnaissance Department (Dienst Verkenningen) in door de vijand bezet gebied. Tijdens een operatie op het eiland Hiri tussen 8 en 15 april 1945 werd de S.R.D. groep verrast door een sterkere Japanse patrouille. Door zijn eigen energie, zijn moed en leiderschap slaagde Brunings erin een aantal guerrilla's, die slechts een dag hadden getraind, bij het gevecht te betrekken met als resultaat dat alle leden van de Japanse patrouille werden gedood.

Op het eiland Siao op 11 en 12 juni 1945 was de S.R.D. patrouille in P.T. boten de eerste die zich realiseerde dat een inboorling, met wie contact was opgenomen, de groep naar een Japanse hinderlaag leidde. De groep trok zich toen terug, de Japanners verlieten hun hinderlaag en achtervolgden de groep. Bruning was de eerste die het vuur opende en bleef met opgewekt enthousiasme de vijand bestoken tijdens de terugtocht, langzaam in een rubberboot terugpeddelend naar de P.T. boot. Door zijn kennis van de bevolking en vervolgens door zijn eigen vaardigheid met wapens droeg hij aanzienlijk bij aan de terugtrekking van zijn ploeg met slechts een gewonde.

Brünings is op 9 maart 1944 onderscheiden met het Bronzen Kruis en kreeg op 15 oktober 1945 ook het Engelse Military Cross. Daarnaast kreeg hij het Verzetsherdenkingskruis.

Na de oorlog bleef hij in Nederlands Indië. Hij werd controleur bij het Binnenlands Bestuur te Ternate tot 1950 en daarna ambtenaar bij het ministerie van Volksgezondheid.

Hij overleed op 15 mei 1985 in Den Haag.

Meer informatie

[Johan August Brünings \(Bandoeng, 28 april 1919 - Den Haag, 15 mei 1985\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Details Database \(documentatiegroep40-45.nl\)](#)

[Johan August Brünings - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Johan August Brünings - Wikipedia](#)

[Brunings, Johan August - TracesOfWar.nl](#)

[Johan August Brunings | Australian War Memorial \(awm.gov.au\)](#)

[mr.drs. Johan August Brunings \(1919-1985\) » Stamboom Van Emden, Amsterdam-Suriname-Breda » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.