

Eric Schiff is geboren op 2 december 1921 in Voorburg. Hij was de zoon van Emelie Louis Constant Schiff en Maria Bastina Selhorst. Eric had een broer en twee zussen. Zijn ouders zijn gescheiden en zijn moeder ging wonen in Bussum.

Hij was lid van Scouting tussen 1935 en 1937 en lid van zeilvereniging De Kaag. Hij ging naar de lagere school in Den Haag Arnhem, Zwitserland en Amsterdam en daarna naar het Lyceum in Amsterdam, Bussum en Den Haag. Na zijn eindexamen ging hij studeren aan de Universiteit van Amsterdam en woonde in Den Haag.



Hij verliet Nederland als Engelandvaarder op 5 november 1943 via de zuidelijke route. Via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en Gibraltar kwam hij op 16 mei 1944 aan in Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Op 1 mei werd hij verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Hij werd gerekruteerd om te vliegen voor de RAF. Zijn functie was vlieger.

Na de oorlog kreeg hij het Verzetsherdenkingskruis.

Hij overleed op 8 januari 1989.

Meer informatie

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Eric Schiff \(Voorburg, 2 december 1921 - locatie onbekend, 8 januari 1989\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Details Database \(documentatiegroep40-45.nl\)](#)

[Scheringa / Schoutrop - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[lijst-van-nederlandse-vliegers-bij-de-raf-en-de-faa-1940-1945.pdf \(zutphen40-45.nl\)](#)

[2008-01-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.