



Robbert Meindert (Bobby) ten Broek is geboren op 23 februari 1924 in Tiel. Hij was de zoon van Meindert ten Broek en Cornelia Berkhoff. Hij had een broer en een zus. Zijn vader was dierenarts.

Bobby was stuurmansleerling

Hij voetbalde in V.V. Theole in Tiel, was lid van de krachtsportvereniging Achilles waar hij aan boksen en worstelen deel en tenniste in de TLCB. Hij was lid van de padvinderij bij de Batouwse Padvinders (NPV) in Tiel en deed aan solozang. Hij zat in een jazzband als gitarist en was getest voor het Muzieklyceum in Amsterdam. Na een jaar MULO en drie jaar HBS ging hij studeren aan de Zeevaartschool in Amsterdam en de zeevaartschool in Nijmegen. De Zeevaartschool Admiraal de Ruyter in Vlissingen moest op last van de bezettende overheid in 1941 naar Nijmegen verhuizen. Hij werd daar gevestigd in het Kolpinghuis.

Hij vertrok op 10 mei 1943 uit Nederland als matroos aan boord van de SS Beverwijk. Zijn ouders moesten toestemming geven om hem te laten aanmonsteren voor de grote vaart omdat hij minderjarig was. Hij voer op de Oostzee. Hij deserteerde toen ze in Oxelesund, Zweden, aan het laadden waren en pakte de trein naar Stockholm. Daar meldde hij zich bij het Nederlandse consulaat. Daar heeft hij zich als vrijwilliger aangemeld voor dienstneming bij de Nederlandse Strijdkrachten. Op 11 september 1944 kwam hij aan in Engeland. Hij werd geheim agent bij de SOE en werd op 17 maart 1945 bij Benthuizen in Zuid Holland gedropt. Zijn codenaam was Maxwell, Rita.

Hij trouwde met G.P. Wenink. Hij ontving het Bronzen Kruis en het verzetshedenkingskruis.

Bobby overleed op 21 januari 2011.

Meer informatie

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Broek, ten, Robbert Meindert - TracesOfWar.nl](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Robbert Meindert ten Broek \(21-01-2011\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

[Robbert Meindert ten Broek \(Tiel, 23 februari 1924 - locatie onbekend, 21 januari 2011\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Brijan / Bruggencate - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Microsoft Word - KluitersDAGversie2.doc \(nisa-intelligence.nl\)](#)

[Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog](#)

[Verzetshedenkingskruis : A t/m B \(geni.com\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.