



Robert (Bob) de Haan is geboren in Amsterdam op 27 augustus 1918. Hij was de zoon van Herman Christiaan de Haan (1877-1935) en Maria Helena van der Hoeven. Het was het tweede huwelijk van zijn vader en hij trouwde op 21 december 1911 te Amsterdam met Maria. Bob had een oudere broer Herman (1913) en een tweelingbroer Rutger (Ru) en Sander (1915). Uit het eerdere huwelijk van Maria had hij een halfbroer Johannes Nicolaas Kwant en een halfzus Maria Helena Kwant.

Bob was actief bij de Ericagroep in Bussum. Hij zat samen met Nol Zweerts in de Uilen patrouille. De groep werd opgericht op 15 februari 1920 als padvindergroep voor Bussumse jeugd en is daarmee de op-een-na-oudste scoutinggroep van Het Gooi. Onder leiding van hopman Pompe werden opkomsten georganiseerd bij het clubhuis en tevens naamgever van de groep: Huize Erica (Singel 5 in Bussum).



In 1929 vond op het Arrowe Park in de buurt van Liverpool de 3e Wereld Jamboree plaats. Scouting Erica uit Bussum was daar met een groep verkenners aanwezig. De groep werd hierna te groot en in 1930 werd besloten een deel van de groep af te splitsen onder leiding van Hopman Johannes Nicolaas Kwant. Deze groep werd vernoemd naar het park van de Jamboree, de Arrowe groep en hun logo was het logo van de Jamboree. Ze kregen een clubhuis aan de

Meerweg. De groep begon als landscoutinggroep, maar al snel gingen ze ook varen op de Loosdrechtse plassen en werd naast de landtroep ook een zeeverkennerstroep opgericht. In 1940 werd Bob baas bij de Oomesstam van de groep en scoutsleider samen met Christiaan (Kik) Faddegon. Hij staat op de groepsfoto uit juni 1940. Bob staat als tweede van rechts.

Ook zijn tweelingbroers Rutger en Sander waren actief bij de groep. Ru was in 1927 verkenners bij de Ravenpatrouille en Sander was in 1935 voortrekker en werd dat jaar scoutsleider bij de groep. Hij stopte in februari 1939.

Aan het begin van de oorlog woonde Bob op de Ruthardlaan 26 in Bussum. Hij was boomkweker van beroep.

Hans Weijer was verkenners in de troep waar Bob scoutsleider was. Fritjof vertrouwde aan Hans in de oorlog een paar keer papieren toe, die hij op bepaalde adressen moest bezorgen. Hij mocht niet weten wat er in stond en ze mochten niet in verkeerde handen vallen. Hans had contact met een zekere "Bob" die op jacht was naar de noodzakelijke persoonsbewijzen. Hans ging die voor hem stelen uit jassen in cafés en restaurants. De eerste keer dat hij Bob

een aantal persoonsbewijzen gaf, zei Bob: "Als we opgebeld worden door de organisatie, dan bestellen zij 'portretlijstjes' of 'portretlijstjes met balletjes' als het om persoonsbewijzen voor mannen gaat. Mogelijk dat dit Bob de Haan was.

Bob de Haan was in Bussum als koerier werkzaam voor de Raad van Verzet en de Radiodienst, opgericht door Jan Thijssen. Op 6 september 1943 werd hij bij een inval bij Thijssen thuis opgepakt. Hij zat 4 uur later in de cel in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij werd, de eerste dagen, in een cel met 3 anderen geplaatst en daarna verhoord door "Sacharbeiter" Kramer van de SD Den Haag. Tijdens deze verhoren zat Bob 3 dagen in een donkere cel zonder eten. Omdat er in Bobs ouderlijk huis twee Joodse mensen zaten ondergedoken maakte men zich in Bussum zorgen over deze verhoren, maar de onderduikers hebben de oorlog overleefd.

Na het afleggen van een verklaring werd hij in "Einzelhaft" opgesloten in cel 342. Daar heeft hij 5 maanden gezeten terwijl hij niet mocht lezen en schrijven en hij werd niet gelucht. Wel kreeg hij na 3 maanden een pakje met toiletgerei van zijn moeder en het Rode Kruis zorgde één keer per maand voor voedselpakketten.

Op 3 maart 1944 werd Bob plotseling overgeplaatst naar kamp Vught, waar hij op de buitencommando's in Rozendaal en Breda gewerkt heeft. Door een hardnekkige ontsteking aan zijn been, waar hij 11 maanden last van heeft gehad, kwam hij daar ook in de ziekenboeg terecht.

Op 24 mei 1944 werd hij, per trein, naar concentratiekamp Dachau gebracht, waar hij ook in de bijkampen Allach en Blaichach verbleef. Op 26 april werd concentratiekamp Dachau bevrijd door de Amerikanen. Precies een jaar en 3 dagen na zijn aankomst in Dachau kon hij met vrachtvervoer naar Nederland terug keren, een zware tocht. In Zevenaar aangekomen werd hij direct in quarantaine geplaatst, verdacht van tyfus. Hij bleek zwaar tbc te hebben. Nol Zweerts, zijn mede patrouille lid van de Ericagroep, was de eerste die hem daar bezocht. Bob en Nol hebben tot het eind van Bobs leven bijna wekelijks gecorrespondeerd.

In het verslag van de groepsraad van de Arrowgroep van 7 oktober 1945 staat:



Bob de Haan; Oud lid van de Erica troep en broer van Hopman K. tevens wel bekend Padvinder bij de oudere leden in de Arrowe groep is na twee jaar in Duitsland in een Mofen concentratie kamp te hebben doorgebracht weer in Holland teruggekeerd. Zijn gezondheids toestand is echter van dien aard dat voorlopig rust moet houden. Hij ligt thans in het Sanatorium Hoog-Laren. Er werd verzocht hem zo veel mogelijk te bezoeken. Om echter oplopen bij zijn ziekbed te voorkomen en hem daardoor te veel te vernoeien zal zijn Moeder de hopelijke stroom van bezoekers regelen waarom dan bij Mevr. De Haan permissie tot bezoeken zal moeten worden gevraagd.

Bob heeft tot 1947 gekuurd. Na een aantal zware operaties en een lang herstel trouwde hij op 17 februari 1949 met één van zijn verpleegsters. Zijn beroep, boomkweker/tuinman kon hij om fysieke redenen niet meer uitoefenen en hij vond een baan als kantoorbediende. Bob kreeg een zoon en een dochter.

Na de oorlog zijn Bob en zijn vrouw betrokken geweest bij de Montgomery-groep in Bussum, waarbij ze o.a. jarenlang voor de welpen op kamp kookten. Ze ontvingen hiervoor een onderscheiding van verdienste van de Nationale Padvindersraad.

Bob heeft van het leven gemaakt wat mogelijk was en hij was zeer ingenomen met het leven dat hij heeft kunnen leiden. Maar de oorlog heeft altijd een schaduw over zijn leven geworpen.

Op 22 juli 1994 is Bob in Amersfoort overleden.

In het logboek van de Scoutinggroep worden na de oorlog de namen opgenomen van de scouts die *vielen voor het vaderland*. Zij waren trouw aan hun belofte; Fritjof Dudok van Heel, Zwier Regelink, Wim Schenk, Joop Beunders, Henk Suurenbroek en Piet Hurman. Naast de scouts die omkwamen in de oorlog waren ook de verzetsstrijders Bas Dudok van Heel, Jan van Ingen, Bob de Haan, Robert van Exter, Hans Weijer en Jan Rademaker lid van de Arrowegroep uit Bussum.



### Meer informatie

[Registratie Robert de Haan op 27 augustus 1918 » Open Archieven](#)

[Registratie Robert de Haan op 27 augustus 1918 » Open Archieven](#)

[Herman Christiaan de Haan \(1877-1935\) » Stamboom Scheepers » Genealogie Online](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 2, 1939 » 1939-02 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 5/6, 1940 » 1940-05 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Robert de Haan | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Robert de Haan \(Amsterdam, 27 augustus 1918 - Amersfoort, 22 juli 1994\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Robert de Haan – Verzetsmuseum](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives \(arolsen-archives.org\)](#)

Logboek Arrowegroep 1940-1945. Archief Arrowegroep. Bussum

[Haackmann / Hymans van Anrooy - Stichting Neerlandisch Verzetsmonument bht17\\_2b.pdf \(historischekringbussum.nl\)](#)

[Scouting Arrowe](#)

Informatie zoon Flip de Haan, augustus 2024

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.