



Cornelia (Corrie, Edith) Johanna Kranendonk is geboren op 4 juni 1914 in Ridderkerk. Ze was de dochter van Leendert Kranendonk en Grietje Vlasblom. Ze had een broer en zeven zussen.

Ze volgde de lagere school en de MULO in Ridderkerk. Daarna ging ze naar de HBS in Dordrecht. Na haar eindexamen werkte ze kort, maar besloot dat ze verpleegster wilde worden. In 1933 begon ze als leerling verpleegster in Rotterdam. Ze werkte op verschillende plekken in Rotterdam en Den Helder.

Corrie was jarenlang welpenleidster bij de padvindsters en werd tijdens de Wereld Jamboree van 1937 voorgesteld aan Lord Baden Powell. In november 1938 werd ze akela bij de Jutters in Den Helder. Ze werkte toen op het Marine Hospitaal in Den Helder. Ze stopte daar met leidinggeven in april 1940 toen ze weer naar Rotterdam ging. Tijdens haar verhoor in Engeland gaf ze aan dat veel Scoutingactiviteiten ondergronds doorgingen.

Was jarenlang "Welpenleidster" bij de Padvindsters.
Werd op een Jamboree aan Gen. BADEN-POWELL voorgesteld.

De Nederlandsche Padvindsters-Vereeniging bestaat nog altijd illegaal.
Zoo had Rotterdam met de omliggende groepen nog altijd contact en de jongens
kwamen 's Zaterdagmiddags nog steeds bij elkaar.

Op 13 augustus 1942 verliet ze Nederland via de zuidelijke route. Via België, Frankrijk, Spanje en Portugal kwam ze op 29 november 1942 aan in Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5 en daarna door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Ze kwam in dienst van het leger en werd uitgezonden naar een Nederlandse kliniek in Sydney, Australië. Daar gaven ze zorg aan de Nederlandse gemeenschap en Javaanse bemanningen en militairen. De kliniek, het ziekenhuis en een sanatorium zijn opgezet door de KPM op verzoek van de Nederlandse overheid. Leden van de Nederlandse vrouwenorganisatie in Sydney krijgen training als verpleegster en een aantal meisjes zijn speciaal getraind om tropische ziektes te behandelen.

Ze ontving het Kruis van Verdienste voor voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt
Corrie trouwde met Abraham de Winter (1911-1995).

Ze is overleden op 19 oktober 1949 in Ridderkerk.

Meer informatie

[De banier : staatkundig gereformeerd dagblad » 27 jan 1941 - Art. 98 | Delpher](#)



[Ridderkerk - Begraafplaats Rusthof - - graf 40369 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Cornelia Johanna Kranendonk \(Ridderkerk, 4 juni 1914 - locatie onbekend, 6 januari 1949\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Johanna Cornelia KRANENDONK geb. 1913 Ridderkerk, ZH ovl. 19 okt 1949 Ridderkerk,](#)

[ZH: bartversieck \(stamboomonderzoek.com\)](#)

[Johanna Cornelia Kranendonk \(1913-1949\) » Parenteel Wouter Jansz van Thuijl, omgeving](#)

[Ridderkerk » Genealogie Online](#)

[Edith Cornélia Johanna Kranendonk - Les Français Libres \(francaislibres.net\)](#)

[Overlijden Johanna Cornelia Kranendonk & Abraham de Winter op 19 oktober 1949 te](#)

[Ridderkerk » Open Archieven](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) -](#)

[Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 10, 1938](#)

[» 1938-11 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 4, 1940 »](#)

[1940-04 - Pag. 29 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.