

Lidy Bergen-Keg



Johanna Alida (Lidy) Keg is geboren op 22 januari 1920 in Zaandam. Ze was de dochter van Jan Cornelis Keg en Cornelia Jacoba Pauline Helene Brat. Ze had twee zussen. De familie verhuisde naar Bloemendaal.



Ze was padvindster van 1931 tot 1940. In 1926 adverteerde het bedrijf van haar vader in De Padvindster.



KEG'S THEE de beste

In juni 1938 deed Lidy eindexamen aan de HBS aan het Kennemer Lyceum in Bloemendaal. Daarna ging ze een jaar naar Grenoble om Frans te studeren. Van oktober 1939 tot juli 1940 volgde ze een secretaresse opleiding aan het instituut Schoevers in Amsterdam. Toen de oorlog uitbrak was Lidy werkzaam als secretaresse bij een bouwfirma in Amsterdam.

In 1942 hoorde ze op Radio Oranje een toespraak van de Koningin, waarin deze Nederlandse jongeren opriep om naar Engeland te komen. Dat sprak Lidy aan: ze wilde zich nuttig maken in Engeland. Kort daarna ontmoette Lidy bij de familie Reintjes in Amsterdam, waar zij op kamers woonde Desire (Dé) Schlichte Bergen, die vertelde als passeur in Zweden en Zwitserland te zijn geweest. Lidy vroeg hem of hij haar en een vriendin naar Vichy-Frankrijk of Spanje wilde brengen. Dat wilde hij wel, aangezien hij zelf ook plannen had naar Spanje te gaan. Ze nam al haar spaargeld op en ook haar bontjas ging mee. Behalve een vriend (Job Kool) wist niemand van haar familie en overige vrienden dat zij Nederland zou verlaten.

Ze vertrok op 6 november 1942 en volgden de zuidelijke route via Frankrijk en Spanje. Bij haar aankomst in Portugal gebruikte ze een paspoort op naam van Lydia Claudia Bergen-van Rooyen. Van Portugal ging ze per vliegtuig met de KLM naar Engeland. Daar kwam ze op 7 december 1943 aan. Haar verloofde kwam op 5 november 1943 in Engeland aan. Na de gebruikelijke verhoren werd zij tewerkgesteld op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Lidy had echter een meer actieve rol voor ogen en overwoog om zich te laten droppen voor verzetswerk. Zover kwam het echter niet. Ze wilde graag in dienst van het Ministerie van Koloniën naar Australië. Als ze trouwden kon Lidy met haar echtgenoot mee. Ze stemde toe en zo vertrok het kersverse echtpaar naar Australië. Daar kreeg Lidy volop de kans om te doen wat zij zich had voorgenomen, namelijk zich nuttig te maken voor de goede zaak: eerst als secretaresse van Lt. Kol. Spoor, later bij NEFIS en nog later werd zij lid van het Vrouwenkorps van het KNIL. Lidy was een nuchtere, sterke, ondernemende en zelfstandige vrouw. Na de oorlog werkte zij lange tijd bij Shell in Venezuela en keerde in 1963 naar Nederland terug.

Na de oorlog ontving ze het Kruis van Verdienste en het Oorlogsherinneringskruis.

Ze overleed op 19 juli 2002 in Heemstede.

Meer informatie

[Akte - Gemeentearchief Zaanstad \(wiewaswie.nl\)](http://wiewaswie.nl)

[Algemeen Handelsblad » 24 jan 1920 - Art. 117 | Delpher](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](http://archieff.amsterdam)

[Lidy Keg - Nationaal Archief](#)

[Lidy Keg - Nationaal Archief](#)

[Lidy Keg - Nationaal Archief](#)

[Johanna Alida Keg \(Zaandam, 22 januari 1920 - locatie onbekend, 19 juli 2002\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Johanna Alida Keg \(19-07-2002\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

[2010-07-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[2003-01-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[2002-10-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[Noord-Holland in verzet 40-45 · A t/m H \(geni.com\)](http://geni.com)

[Berga / Beuzenberg - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.