

Arie van der Padt is geboren op 3 december 1923 in Rotterdam. Hij was de zoon van Arie van der Padt en Johanna Pragt. Hij ging naar de ambachtsschool en de avond vaktechnische school. Hij volgde 1 jaar theorieonderwijs op de Machinistenschool.

Arie was voor de oorlog zeeverkenner in Rotterdam. In zijn verhoor in Engeland beschrijft hij hoe Scouting na het verbod op 2 april 1941 doorging en hoe leden contact hielden. Zijn groep ging onder het mom van toneelvereniging door.

Arie vertelde tijdens het verhoor in Engeland, dat hij bij Willem Ruys thuis klusjes deed en dat Willem gefusilleerd werd. Willem kwam terecht in het Oranjehotel in Scheveningen, omdat hij had geweigerd het verenigingsgebouw van 'de Maas' en de boten van de vereniging en haar leden af te staan aan de bezetter. Het ging hierbij waarschijnlijk om de watersportvereniging De Maas en niet de Scoutinggroep.

Arie werd opgeroepen voor militaire dienst en wilde bij de marine. Zijn proefweken zouden eind mei 1940 startten, maar de Duitse inval gooide roet in het eten.

Begin maart 1942 moest hij als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz naar Duitsland en werd tewerkgesteld bij Daimler Benz motorfabriek bij Berlijn. Na vier dagen stopte hij zijn vingers in een machine om niet meer te hoeven werken. Hij werd met verlof naar Nederland gestuurd en kwam in de ziektewet. Een Nederlandse arts liet hem langer ziek zijn dan nodig was. Hij weigerde terug te gaan naar Duitsland en dook onder. Via contacten van zijn vader vertrok hij op 7 december 1942 naar Frankrijk. Daar vond hij tijdelijk werk. Hij trok de Pyreneeën over maar werd in Spanje gearresteerd. Hij kwam terecht in concentratiekamp Miranda de Ebro, maar wist te ontsnappen en kwam in Portugal aan. Hij werd ook daar weer gearresteerd maar door Nederlanders uit de gevangenis gehaald. Hij gaat per vliegtuig naar Engeland en komt daar op 27 mei 1943 aan. Hij werd Stoker-olieman 2^e klas.



"De Redvindersvereniging is feitelijk nog in contact en ik heb nog verschillende vergaderingen meegemaakt onder het mom van toneelverenigingen. Tusschen de verschillende groepen in Rotterdam bestaat geregeld contact. In begin 1942 hadden wij nog een vergadering in "Odeon", waar soo'n 8000 man was.

In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5 en

daarna door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Arie ontving op 2 september 1943 het Kruis van Verdienste. Daarnaast ontving hij het Oorlogsherdenkingskruis. Hij overleed in Almere op 12 oktober 1998.

Meer informatie

[Padt - Nationaal Archief](#)

[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 · M t/m R \(geni.com\)](#)

[Engelandvaarders, 1940-1945 | Nationaal Archief](#)

[Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.